

Major Kenneth Karlsson, Stockholm/Lima

Publicerad juni 2012

Kenneth Karlsson, Lima och Stockholm har avlidit i en ålder av 58 år, efter en kamp mot cancersjukdomen som tog hans liv. Han sörjes närmast av hustrun Brittmari och barnen Mia, Stina, Björn och Mattias med familjer.



Kenneth Karlsson var född och uppvuxen i Närke och kom i kontakt med Frälsningsarmén genom scouterna. Det var från kåren i Kumla som han 1971 kom till Stockholm för att utbilda sig till frälsningsofficer. Det var där på skolan han träffade Brittmari, den stora kärleken, och de första åren hade de tillsammans olika förordnanden som ledare för några av Frälsningsarméns kårer.

Vi minns Kenneth som en entusiastisk och framåtsträvande medarbetare och utvecklare av vårt sociala arbete. Han hade förmåga att ta till sig nya metoder till förnyelse och utveckling av verksamheterna. Hans medarbetare minns honom som en bra chef som alltid hade tid att lyssna och som var uppmuntrande, rådgivande och någon man kunde luta sig mot när det var svårt.

Han var en trofast och pålitlig medarbetare som tog sitt ansvar på fullt allvar, alltid omsorgsfullt och med yttersta noggrannhet.

Kenneth var ingen dussinmänniska och det han gjorde blandades alltid med hans speciella humor som lockade till många skratt. Han valde inte alltid de allra mest konventionella lösningarna och i sitt ledarskap satte han alltid medarbetaren i första rummet.

I 28 år arbetade han i olika chefsbefattningar inom Frälsningsarméns sociala arbete. Även om de sista åren innebar ansvar som biträdande socialchef för allt socialt arbete i Frälsningsarmén, så kom hans mest betydande insatser att vara inom missbruksvården. Under sjutton år var han verksam på behandlingshemmet Kurön och vid Nylösegrården i Göteborg och därtill tre år som ansvarig för Frälsningsarméns arbete bland missbrukare. Med samma professionalitet och

entusiasm, parallellt med förordnandet som biträdande socialchef, ansvarade han för alla enheter inom det sociala barn- och familjearbetet de sista åren.

Kenneth hade praktiskt handlag på äkta scoutmanér. Han räckte alltid i mån av tid en hjälpende hand i allt praktiskt som behövde göras till den som bad om hjälp. Det var också i praktiskt arbete vid huset hemma i Torgås/Lima, som han kopplade av som bäst. Här fick han också möjlighet att tillbringa sin sista tid i livet, intill sista dygnet.

Våra tankar går förstås till hans älskade familj som förlorat en kär make, pappa och morfar.

Vi saknar Kenneth jättemycket, även om vår tro säger oss att vi kommer att mötas igen.

Begravningsgudstjänsten hölls på Vasakåren i Stockholm den 26 april där major Karin Larsson officierade, Gunnel Lerne sjöng och Kalle Ljungholm spelade ackompanjerade av Margaretha Andersson. Medverkade gjorde också en brassensemble från Vasakåren och överstelöjtnant Britt-Marie Alm.

Vid den efterföljande minnesstunden som leddes av major Per-Uno Åslund talade många vänner till Kenneths minne.

Bert Åberg