

Eric Lundkvist, Stockholm

Publicerat 2012-09-21



Major Eric Lundkvist har avlidit i en ålder av 87 år. Hans närmaste är sönerna Krister och Peter samt dottern Kristina Eklöf med familj.

Eric Lundkvist föddes i Göteborg den 30 mars 1925. Hans föräldrar Karin och Rudolf Lundkvist var ledare för Frälsningsarméns första kår vid Allégatan i Göteborg. Fadern har berättat att födseln ägde rum i Frälsningsarméns fastighet och då det var på en söndag hade han ansvar för predikan i förmiddagens möte. I sina anteckningar har han noterat att hans predikan var "En nybliven faders lovsång"(Luk 1:67-79).

Eric föddes således in i Frälsningsarmén och det skulle prägla hela hans liv. Familjen Lundkvist hade rötter från Frälsningsarméns första tid i Sverige. Farfadern Gustaf Lundkvist besökte de första mötena i Ladugårdslandsteatern i Stockholm i slutet av 1882 och blev en av de första soldaterna i det nybyggda Templet vid Östermalmsgatan, en byggnad som han som murarverkmästare var med om att bygga.

Eric fick en god skolning inom Frälsningsarmén. Han kom med i de olika ungdomsgrupperna och själv mötte jag honom vid ett scoutläger 1936. Han hade musikaliska gåvor och blev snart hornmusikant och då föräldrarnas tjänst medförde en del förflyttningar till olika delar av landet blev han hemmastadd i många miljöer inom och utom Frälsningsarmén. Tidigt tog han pianolektioner och utvecklade med tiden en intressant spelstil. Han studerade vid Handelsinstitutet i Stockholm och arbetade därefter hos Philipsons både i Stockholm och Göteborg.

Eric önskade bli frälsningsofficer som föräldrarna och började 1952 studier vid den internationella officersskolan i London. Efter utbildningen gjorde han tjänst vid kårer i Sverige. 1956 ingick han äktenskap med frälsningsofficeren Viola Berglund. Tillsammans arbetade de vid flera kårer och 1968 flyttade de till Tyskland för att bli kårledare i Lörrach. Åren där kom att betyda mycket för hela familjen.

Återkomna till Sverige följde tjänst vid Örebro första kår och Stockholms sjätte kår. Därefter var Eric ungdomssekreterare i Skåne och Blekinge och senare verksam vid divisionshögkvarteret i Stockholm. Eric studerade vid universitetet och genomgick journalistutbildning och hade samtidigt tjänst vid Stridsropets

redaktion, bland annat som pressofficer. Under 1980-talet var Eric Lundkvist divisionschef i Dalarna och Småland och 1992 pensionerades han.

Eric passade bra inom Frälsningsarmén. Hans originalitet var en tillgång för rörelsen. Hans sätt att predika eller spela piano präglades av hans egenart. Hans ansiktsuttryck när han framförde sina pianosolon eller spelade piano tillsammans med sonen Krister är oförglömliga. Eric hade många strängar på sin lyra, han transkriberade en hel del av Frälsningsarméns musik till piano, lyssnade gärna på musik av olika genrer och skrev själv en del sånger. 1997 skrev han boken *Röda spöket*, en berättelse formad efter faderns dagböcker. Han höll sin kropp i trim och gjorde långa promenader och hans plötsliga död var oförståelig.

Under livets alla skiftningar bevarade Eric sin tro och var aldrig rädd för att ge uttryck för sina tankar. Personligen är jag tacksam för alla oförgätliga stunder i Eric Lundkvists sällskap.

Begravningsgudstjänsten hölls i Kungsholmskårens lokal med major Leif Alm som officiant.

Sven Nilsson