

Gunborg Magnusson, Arboga

Publicerat 2012-02-24

Gunborg Magnusson föddes den 30 september 1931 och befordrades till Härligheten den 27 januari 2012. Gunborg föddes in i en frälsningsarmé-familj då hennes morfar var en av de första soldaterna i Arboga. Således var Frälsningsarmén en naturlig del av Gunborgs liv redan från hennes första år. Hon fostrades i söndagsskolan, som juniorsoldat, kårkadett, ungdomssträngmusikant, söndagsskollärare, strängmusikledare med mera.

Det finns tre områden som präglade Gunborg i livet: familjen, arbetet som lärare, soldatskapet i Frälsningsarmén. Att vara en äkta salvationist - soldat har genomsyrat hela hennes liv. Hennes personliga värderingar har varit framträdande i allt. Det finns några nyckelord som karakteriserar Gunborg

- inget var omöjligt - ställde alltid upp
- omhändertagande - omtänksam, inneslutande - gästfri - generös - lyhörd
- klagade aldrig över sin sjukdom fast hon fick cancer vid 48 års ålder och att strålningen fördärvade hennes högra arm

Gunborg och Rune träffades 1953 och gifte sig 1957. De fick tre barn, Ann, Leif och Kjell.

Semestrarna, om det var på cykel, i morbror Erlands bil, med båten eller på Hyppeln, var viktiga stunder för hela familjen. Gun var en engagerad mamma, farmor och mormor. Som mamma var hon alltid hemma när barnen kom från skolan. När hon var barnvakt åt barnbarnen var hon aktiv och påhittig.

I skolan var Gunborg en klar auktoritet. Årligen kom kollegor till henne på adventskaffe, ända till slutet. På sjukbädden kom rektor och lärarkollegor på besök. Gun satte avtryck med sitt liv.

In i det sista var Gunborgs engagerad i att sprida evangelium till vännerna runt om i Arboga, på sjukhemmet eller i Trefaldighetsgården. När hon inför sin 80-årsdag bjöd församlingen på tårta och i slutet av mötet vinkade karakteristiskt med sin vänsterarm, kändes det som hon tog farväl av kåren, kamraterna och vännerna där.

Med sin vackra sång har hon burit fram det goda budskapet. Själv har jag haft flera begravningar där Gun har sjungit "Hemma hos Jesus där får jag vila ut...".

Bibeln talar om "en sky av vittnen" när det himmelska ska beskrivas. Man kan ibland förnimma en annan dimension än vad vi människor förstår och kan förklara. När Gunborgs liv höll på att rinna ut förnamn dottern Ann ett sorl av röster ovanför Guns huvud och såg morfar, mormor, morbröder, flera av kårens kamrater som skrattade och var glada och hälsade Gunborg välkommen hem. Vi tror att vi en gång skall få möta våra kära "i det land där ej solen skall gå ned, ingen synd ingen sorg skall vara mer, vi de kära möta får, när vi evigt frälsta når detta land där ej solen skall gå ned".

Begravningsakten hölls i Kung Karls kyrka i Kungsör den 16 februari med fanan över kistan och förrättades av major Torfinn Kurseth. Vi lyser frid över ditt minne!

Torfinn Kurseth

Till Gunborg Magnussons minne

Under en femårsperiod fick jag lära känna Gunborg som en god och trogen soldat i Arbogas kår. I Gunborgs och Runes hem rådde stor gästfrihet och Gunborg visade stor entusiasm för sin kår. Hon hade en tro som bar henne. Några ord från en sång hon älskade var "att leva nära Gud". Vittnesbördet bar hon ut, inte endast med ton och ord utan även med sitt liv. Nu har hon kommit till sitt himmelska hem.

"Gråt inte vid min grav - jag finns inte där... När du en tidig morgon väcks av fåglarnas kvitter, är det min röst du hör..."

Tack Gunborg för god vänskap. Mina tankar går till Rune med familj och jag innesluter dom i förbön.

Ruth Gregefors