

## **Anna-Greta Ljunggren, Uppsala**

*Publicerat 2011-03-17*

Onsdagen den 19 januari 2011 hemförlovades Anna- Greta Ljunggren från sjukhuset i Trelleborg. Hon var frälsningssoldat i Uppsala från januari 1960 men bodde i Malmö och Höllviken från 1970-talet. Hon blev 93 år gammal.

Anna-Greta föddes i Örebro och det var hennes mor, Agnes Faegersten, som visade henne Jesusvägen till Gud genom sitt kristna liv och engagemang. I sin ungdom kom Anna-Greta i kontakt med Örebro första kår genom en kamrat. Först var det scouterna 1932 och i Frälsningsarméns scoutförbunds jubileumsskrift "Rädda och Tjäna under 75 år" finns hon med på bilden som visar scoutkolonnen i Frälsningsarméns kongressmarsch 1938.

1936 blev Anna-Greta frälsningssoldat och 1940 kom en ny assistent till kåren, Bertil Ljunggren som beskrivs som "andlig, glad och vaken" i anteckningar gjorda på högkvarteret. Detta upptäckte även Anna-Greta och senare gifte de sig. 1942 började hon sin utbildning till frälsningsofficer. Familjen berikades med tre döttrar.

Tidigt i min egen officerstjänst och när det stod klart för kollegor till Anna-Greta att jag skulle bli ingift i familjen, så berättade de att en av Anna-Gretas stora gåvor var att föra människor till botbänken där de fann frälsning och vägen in i Guds rike.

Senare på 60-talet och fram till Bertils pensionering som kyrkoherde i S:t Petris församling var hennes engagemang i Svenska kyrkan. Man visste alltid vad Anna-Greta tyckte och hon var uppriktig och rak i sina synpunkter och uppfattningar.

Begravningsgudstjänsten hölls i Norra Kapellet i Trelleborg fredagen den 11 mars. I programmet lyssnade vi till "Gammal fäbodpsalm", dottern Agneta Ljunggren sjöng psalmen "Nu vilar hela jorden" och barnbarnet Mikael Roos spelade på sin kornett "Jag har hört om en stad ovan molnen" och "Gyllne stad med pärlportar". Officiant var kommandör Rolf Roos. Hälsningen "Återseendet står kvar" avslutade högtiden i kapellet.

Rolf Roos