

# SÖNDAGSSKOLAN

Vid årsskiftet 1892-1893 gick en order ut att vid alla Frälsningsarméns kårer i Sverige skulle hållas söndagsskola. I början av 1893 infördes i Stridsropet hjälp för lärarna i söndagsskolan med s.k. textutredningar.

Söndagsskolan sågs som ett viktigt sätt att nå barnen med det kristna budskapet.

Ofta hölls de på söndagsmorgonen före Helgelsemötet, gudstjänsten. Barnen delades upp i klasser efter åldrar och

engagerade ungdomsledare hade många pedagogiska metoder för att göra undervisningen intressant. För de yngsta utgick man på de flesta

platser från "sandlådan" där man byggde upp scener med figurer som anknöt till dagens text.



Nästa årskurs blev i många fall "flanellografen" där figurerna sattes upp med flanellduken som bakgrund.

Söndagsskolan hade sin egen tidning först "Den lille soldaten", som sedan blev "Den unge Soldaten". Värvartävlingar anordnades, den som tog med sig en ny till Söndagsskolan fick ett speciellt märke. Vid julfesten, ofta ett mycket stort arrangemang, delades flitighets premier ut

efter det antal "stjärnor" man fått under året. Vid ankomsten till söndagsskolan fick man varje söndag en stjärnstämpel på ett särskilt närvarokort.



Bilderna här är från Stockholms 6:e kårs söndagsskola.

I boken "De följde en fana" sid. 69-70 berättas om söndagsskolan och att 1957 fanns 25.390 söndagsskolbarn i Frälsningsarmén.

Mera om Söndagsskolan finns i "Korsets Färger Bära"

del 1 sid. 265 ff.

1947 började en satsning med "Söndagsskolans dag" 1:a söndagen i oktober. Intressant är att tillstånd då gav av myndigheterna att efter valdagen fick man, på de plakat där valaffischerna varit, sätta upp reklam för Söndagsskolans dag!