

Kyrkhelg i Fatmomakke



I midsommartid möts samerna till kyrkhelg i Fatmomakke. Fatmomakke ligger vid Kultsjön i Södra Lappland, rakt västerut från Vilhelmina. Tidigt byggdes där en kyrka som blev samlingspunkten.

Efter det att Frälsningsarmén startat det som kallades "fjällmissionen" blev det naturligt att också officerarna och frälsningssoldaterna fanns där tillsammans med kyrkfolket under midsommarhelgen.

Bilderna här är från 1960.

Löjtnant Kjell Andersson hissade frälsningsarméflaggan denna dagen då korsfarare (ungdomar) från Uppsala division besökte Fatmomakke.



För att Frälsningsarmén också skulle ha en gudstjänstlokal skänkte "Lapp-Lisa", Anna-Lisa Öst, pengar till uppförandet av en "bönekåta". Anna-Lisa, f. Vikström, föddes i Marks by ungefär halvvägs mellan Vilhelmina och Fatmomakke.

Det är en mycket stor kåta med öppen eldstad i mitten kring vilken gudstjänstbesökarna samlas och den flammande elden med rökpelaren som stiger upp till den ljusa sommarhimlen genom

öppningen i taket ger en speciell stämning. Det är överste Karl Hartelius som talar vid mötet i Bönekåtan.

Svenska Kyrkan och Frälsningsarmén delade gudstjänstgemenskapen under dessa dagar. Man samlades i den vita träkyrkan, i Bönekåtan eller ute i det fria, som på den här publikbilden.



Det kunde också hända att frälsningsarmémusikanterna också spelade i pausen på kvällen på dansbanan.

Även tidigt på hösten hålls en kyrkhelg i Fatmomakke, men midsommar har alltid varit den mest besökta av samer, nybyggare och turister.

Vissa år har Frälsningsarmén haft officerare på plats under sommarmånaderna så att bönekåtan varit öppen dagligen för vandrare och turister.

Foto: Per Anders Thunqvist (PAT)
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv