

## Mitt minne av Glanncy Matswetu

Jag fick med mig (efter besök på Frälsningsarméns Arkiv kopia av ett fotografi) en bild av Glanncy Matswetu från Zimbabwe. Jag är osäker på förnamnets stavning. Han talar på bilden



under Frälsningsarméns jubileumskongress 1982, tolkad av överste Ingrid Lindberg.

Vid den tiden var jag major och arbetade på Relationsavdelningen som den hette då. Jag ordnade besök till Jubelkongressen från Zimbabwe och Indonesien, två av de länder där svenska missionärer hade verkat i många år. Jag planerade också deras besök på många kårer efter kongressen.

En tidig morgon tog jag med mig Glanncy och hans hustru till Sveriges Radio där jag höll morgonandakten. Paret sjöng en sång på swahili och Glanncy spelade på sin maracas, en ihålig kalebassfrukt med ärtor i. Ljudet från

instrumentet var så genomträngande att han måste rulla det på golvet med foten, långt från mikrofonen.

När jag skulle hämta paret på Arlanda, kom de inte ut i ankomsthallen vid förväntad tid. Jag bad informationspersonalen ropa ut namnet. Budskapet i högtalarna blev: "Mr Wetu, please come to the Information desk!" Jag förklarade att herrn i fråga heter Matswetu i efternamn, men fick ingen att ropa ut det korrekta namnet.

Samma dag ringde jag till högkvarteret i Harare och fick reda på att fru Matswetu hade blivit rädd och inte vågat flyga. Jag sa att paret var tvunget att komma med nästa flyg, att tusentals kongressbesökare hade stora förväntningar på dem och att många kårer runt om i Sverige hade annonserat deras besök under veckan efter kongressen.

Paret kom och gjorde stor succé både på kongressen och under turnén. Jag var deras följeslagare och tolk vid besök på kårerna.

*19 juni 2016*

*Kenneth Larsson*

© Foto & Copyright: Frälsningsarméns Arkiv

För [www.bootheum.se](http://www.bootheum.se)