

Svea Engblom, Svärdsjö

Publicerad 2015-05-29

Svea Lingblom föddes den 18 oktober 1920. Redan tidigt kom Frälsningsarmén och musiken in i hennes liv. Tillsammans med sina systrar fick hon resa runt för att spela och sjunga i olika sammanhang under namnet Lingshedssystrarna. Hon kom också att bli en av stöttepelarna i Lingsheds kår.

Svea hanterade flera instrument. Tack vare att hon var duktig att spela mandolin blev hon ombedd att följa med Frälsningsarmén på en musikresa till USA som hon även tidigare besökt tillsammans med Stockholms 5:e kår.

Vid mogen ålder mötte Svea den man som skulle bli hennes följeslagare under flera år framåt och hon fick genom äktenskapet efternamnet Engblom. Att besöka Svea i hennes vackra hem i Svärdsjö utanför Falun var en glädjeupplevelse. När Frälsningsarmén i Lingshed stängdes flyttade Svea sitt soldatskap till Borlänge kår och hon var alltid ivrig att höra vad som hände där. Glad, pigg och klar i tanken berättade hon gärna om sina amerikaresor på ett medryckande sätt.

Den 20 februari 2015 fick Svea lägga ner vandringsstaven efter en kort tids ohälsa. Begravningsgudstjänsten hölls i Svärdsjö kyrka. I det kalla snögloppet på kyrkogården tog någon, efter en sista hälsning med fanorna, upp psalmen Härlig är jorden med textraden "aldrig förstummas tonen från himlen". Det kändes inte som ett avsked. Vi som deltog kunde bara tänka på återseende, i vetskap om att Svea nu fått möta den Herre som fyllt henne med den himlaton som varit hennes genom hela livet.

Margareta Karlsson