

## Lennart Jörnелиus, Vaskåren, Stockholm

*Publicerad 2015-05-26*

Lennart Jörnелиus har befordrats till härligheten. Han var en av Vaskårens äldsta frälsningssoldater och skulle i höst ha nått 100 års ålder. Hans närmaste är dottern Christina med familj, Stockholm och sonen Per med familj, Thailand.



Lennart Jörnелиus föddes i Jönköping den 12 oktober 1915 och påverkades tidigt av den religiositet som rådde i hemmet och den kristna verksamhet som präglade Jönköping. Tidigt kom han med i Frälsningsarméns barn- och ungdomsverksamhet. Han blev scout och sedermera ledare i scoutkåren. Han prövade även att spela brassinstrument i den gossmusikkår som fanns vid kåren, men han har sagt att han egentligen inte passade för den verksamheten. Det var finanser och administration som tilltalade honom mest. Det påverkade även valet av yrke. Ett av hans första arbeten var i musikmästare Allan Peterssons musikaffär. Sedan blev han medarbetare i en herrekiperingsaffär och skaffade sig goda vitsord som försäljare. På fritiden ägnade han sig åt administrativa uppgifter inom frälsningsarmékåren. Idrott var också högt prioriterat.

1942 ingick han äktenskap med Gurli Karlsson, som också tillhörde kåren. År 1957 flyttade familjen till Stockholm där Lennart tillträdde uppgiften som chef för Friluftsmagasinet AB Scoutvaror. Han var kunnig i branschen och såg till att alla scoutförbund och friluftsentusiaster av alla slag hade tillgång till fullgoda hjälpmedel. Inom Frälsningsarméns Andra kår i Vasastaden engagerades han inom kort som skattmästare. Då kårlokalerna var nerslitna och för små för den stora verksamheten var det nödvändigt att finna nya lokaliteter. Lennart Jörnелиus var en av de drivande krafterna i sammanslagningen av Andra och Femte kåren i Stockholm och byggandet av det som 1967 blev Vaskåren och Elisabetgården.

I slutet av 1970-talet erbjöds Lennart Jörnелиus att bli verkställande direktör för Myrorna, Frälsningsarméns affärskedja för begagnade artiklar. Han såg till att verksamheten utvidgades och att etablering skedde på ett flertal orter i landet. Dessutom medverkade han till att kontakter knöts med andra länder, vilket medförde att människor i u-länder fick del av hjälpen. Lennart Jörnелиus medverkade till att Myrorna blev landets ledande affärskedja i branschen.

Lennart var idrottsintresserad. Djurgårdens IF låg honom varmt om hjärtat. Han såg till att souvenirförsäljningen utökades, han ordnade lotterier och hade livlig

kontakt med gåvogivare. Han försummade aldrig Djurgårdens ishockey- och fotbollsmatcher. Mot slutet av livet, då krafterna inte längre räckte till så han ofta att det var två ting han saknade mest. Det var Frälsningsarméns möten och Djurgårdens matcher.

Lennart Jörnелиus blev änkeman 1967 då hans fru Gurli avled. Han gifte senare om sig med Maj-Britt Eriksson som avled 2007.

Lennart var rättrådig, omtänksam och vänlig, han hade en klar kristen bekännelse och praktiserade sin tro i det dagliga livet. I kontakterna med Djurgården och i affärsvärlden var han alltid angelägen om att ge uttryck för sin kristna tro och var han hade sitt andliga hem. Som personlig vän till honom sedan 1944 är jag honom tacksam för mycket, inte minst för alla de många människor jag genom honom fått kontakt med.

Begravningsgudstjänsten ägde rum i Vasakårens lokal den 12 maj. Tillsammans med en släkting till Lennart Jörnелиus, domkyrkokaplan Leif Adolfsson, Växjö, var det min förmån att officiera vid högtiden. En ensemble ur Vasa Band spelade, Leif Adolfsson sjöng solo och Bo Johansson, gift med Lennart Jörnелиus dotter Christina, spelade ett trombonsolo. Kårens och Djurgårdens IF:s fanor sänktes i vörndnad för en entusiastisk idealist. I den efterföljande minnesstunden var det många som hedrade minnet av Lennart Jörnелиus.

Sven Nilsson