

Sommararbete på Frälsningsarméns Arkiv

Innan vi började jobba på Frälsningsarméns arkiv visste vi inte så mycket om Frälsningsarmén, men tack vare alla sparade handlingar som vi dagligen kommer i kontakt med har vi fått en god inblick i organisationen.

Till exempel har vi lärt oss att Frälsningsarmén startade i Sverige som en följd av att William Booth's 21-åriga son Bramwell var utbränd, och skickades till Sverige av sin mor i syfte att vila. Där träffade han Hanna Ouchterlony som så småningom startade Frälsningsarméns arbete i Sverige.



Frälsningsarméns arkivlokal i Hjorthagen, där vi arbetar, inrymmer en stor mängd arkivmaterial. Detta material utgör en viktig dokumentation av Frälsningsarmén, en organisation som funnits i Sverige sedan slutet av 1800-talet. Men det räcker inte med att bara spara papper på hög, utan det måste vara ordning och reda också. Så att informationen i handlingarna blir tillgänglig för alla som vill ta del

av den.

Vi arbetar med att ordna och förteckna materialet på Frälsningsarméns arkiv, sedan ska det skickas till Riksarkivet i Arninge. Där kan forskare och andra arkivanvändare ta del av arkivet, vilket kan resultera i en bok om Frälsningsarmén. Ett exempel är Johan Lundins bok "Predikande kvinnor och gråtande män" från 2014, som undersöker Frälsningsarmén ur ett genusperspektiv. Vidare kan en släktforskare hitta spännande historier rörande en släkting från förr.

Frälsningsarméns arkiv är dock inte enbart en berättelse om Frälsningsarmén, utan det går även att finna speglingar av samhället där, hur det har sett ut i olika tider. Med andra ord bär arkivmaterialet på många olika berättelser.

Sist men inte minst - det är roligt att få vara delaktig i arbetet på arkivet.

Text: Maria Ohlsson, 2015-08-26

©Foto:Stefan Örtenblad

Copyright: Frälsningsarméns Arkiv

för www.boothum.se