

## Mona Häggblad, Centrumkåren Haga Mölndal

Strängmusikant Mona Häggblad har avlidit 78 år gammal. Mona var född i Göteborg den 23 juni 1936 och uppvuxen i Landala.

Redan som barn blev hon frälst och juniorsoldat, och det var Göteborgs 5:e kår som blev Monas andliga hem. I ungdomsåren blev hon frälsningssoldat och då barnen och de unga låg Mona varmt om hjärtat blev hon vargunge- och scoutledare.

Hennes plats fanns också i strängmusikkåren, där hon använde sin sångröst och musikaliska begåvning som pianist. Hon deltog aktivt i kåren och var en trogen medlem i hemförbundet.

I sitt yrkesliv, som bland annat skolvärdinna på Almåsskolan, blev hon den fasta punkten speciellt för de barn och ungdomar som hade problem och bekymmer.

Mona var alltid glad, positiv och oerhört förnöjd och den tro som hon fick i barndomen gav henne en trygghet, som bar henne genom hela livet. Mona levde för sin familj, och med sin make Lars fick hon uppleva ett äktenskap som varade i 55 år tillsammans med de tre barnen Peter, Anders och Karin och deras familjer. Efter en tids sjukdom har Mona befordrats till härligheten.

Den 5 december samlades släkt, vänner och soldatkamrater på Frälsningsarmén i Mölndal för att ta ett sista farväl av Mona Häggblad. Officiant var major Birgitta Cederholm Nilsson, som i sitt griftetal talade om tryggheten hos Gud och i hans gemenskap. Strängmusikkåren sjöng ett par sånger och Hans Wallin sjöng sången "Hela vägen går han med mig", en sång som Mona själv sjungit många gånger. Hornmusikkåren inledde akten med att spela några hymner.

Vid den efterföljande minnesstunden hölls många minnestal som underströk Monas trygghet, kärlek och omsorg om sin familj, släktingar och vänner.

Vi tackar Gud för Monas liv och tjänst och lyser frid över hennes ljusa minne.

Birgitta C Nilsson