

Gullan Quist, Templet, Stockholm

De som tillhörde Frälsningsarméns Scoutförbund under 40- och 50-talen minns säkert Gullan Quist som vid den tiden var vice flickscoutchef.

Hon har nu vid 92 års ålder befordrats till härligheten.

Gullan Quist föddes i Malmö den 20 oktober 1922 och kom redan som barn med i Frälsningsarméns söndagsskola.

Ganska snart kom hon in i scoutverksamheten, först i den grupp som var till för de yngre flickorna, Solstrålarne, och därefter blev hon flickscout. Hon fann sig väl tillrätta i den miljö som utgjorde Malmö första kår, där ungdomsaktiviteterna var omfattande.

Hon påverkades av ledarna och fann snart en personlig tro som gav henne både livsglädje och engagemang. Det blev naturligt för henne att bli juniorsoldat och senare överföras till stamkåren när hon nådde 14 års ålder.

Inom kåren var aktiviteterna stora och den andliga atmosfären positiv. Detta förde henne fram till ett avgörande då det gällde hennes val av livsuppgift. Hon ville bli frälsningsofficer och 1942 var hon en av kadetterna vid Krigsskolan. Efter tiden vid skolan följde assistenttjänster vid kårerna i Nyköping, Delsbo, Edsbyn och Mora och därefter utsågs hon till ledare för kåren i Fredriksberg. Hennes lämplighet och erfarenhet som ungdomsledare gjorde att Frälsningsarméns ledning år 1948 utsåg henne till vice flickscoutchef. Denna uppgift hade hon fram till år 1953 då hon övergick till tjänst vid högkvarterets fastighetsavdelning.

Det är många som minns Gullan Quist från läger, kurser och samlingar för scouterna. Man minns hennes sätt att med entusiasm leda lägerbål och skapa stämning när elden falnat och föra tankarna till livsfrågor och evighetsvärden. Hon fick vara med om att forma unga människor och ge dem livskvaliteter.

Hon passade väl egentligen inte vid fastighetsavdelningen utan ville vara bland unga människor i deras livssituationer. Därför utbildade hon sig till speciallärare och gjorde flera års tjänst vid Slagsta särskoleinternat.



Där kunde hon ge undervisning och hjälp till ungdomar med olika behov. När formen för detta arbete förändrades blev hon lärare vid en skola i Fittja utanför Stockholm.

Gullan Quists andliga hem var sedan 1948 Templet i Stockholm där hon tillhörde strängmusikkåren.

Den 4 november 2014 ändades hennes liv och begravningen ägde rum i Gustaf Adolfs kyrka den 10 december. Kyrkan är belägen i det område där Gullan Quist hade sin bostad. Major Else Andersson var officiant och gav genom sitt tal ljus över högtiden. Major Leif Andersson svarade för ett par solosånger.

Sven Nilsson