

Elsa Augustsson, Borlänge

Elsa Augustsson föddes den 26 april 1923. Tidigt kom hon i kontakt med Frälsningsarmén i Borlänge då hon först deltog i kårens söndagsskola och senare blev barnsoldat trots motstånd från föräldrarna. På kåren mötte hon människor som gav henne gemenskap och kärlek och så småningom invigdes hon till frälsningssoldat.



Elsa kände att hon ville bli frälsningsofficer och tjänstgjorde som assistent på kåren i Nyhammar. Där mötte hon sitt livs kärlek i Gunnar, en av soldaterna på kåren. Familjen flyttade till Borlänge och utökades med en dotter.

Elsa fann snart vid borlänge-kåren en uppgift som solstråleledare, scoutledare och strängmusikant. Under kriget tjänstgjorde hon även som 18-åring inom luftbevakningen.

Trots att hon efter medelåldern måste genomgå flera canceroperationer och även drabbades av andra åkommor behöll Elsa alltid sitt glada humör. Sjukhusvistelserna gav henne tillfälle att vittna för sina medpatienter och många gånger fick hon även be med bekymrade på sjuksalen. Och en bönemänniska var hon. I mötena var hon inte sen att vittna om sin tro eller läsa någon av sina egna dikter. När hon blev änka fann hon en uppgift i att hjälpa andra. Hon tyckte om att laga mat och kunde ibland gå hem till någon behövande med en middag.

Elsa blev befordrad till härligheten den 15 juli 2014. Officiant vid begravningen var major Anita Emretsson. Många var de som följde Elsa till den sista vilan och den efterföljande minnesstunden blev en gripande sådan. "En bedjare mindre i skaran vår, en segrare mer inför tronen står".

Margareta Karlsson