

Els-Marie Larsson, Eskilstuna

Els-Marie Larsson föddes den 24 december 1928. Hon befordrades till härligheten den 27 nov 2013, efter en lång tids sjukdom. Så länge hon kunde meddela sig med omgivningen förstod vi att hennes tro sen barnåren på sin Frälsare var obruten. Halleluja!



Els-Marie flyttade till Nyköping 1949 och tillhörde en grupp ungdomar som sjöng vid flygflottiljen F11 för soldater som ännu inte fått någon permission – så var det ju på den tiden. Där träffade hon sin Per-Olof, förlovade sig 1950 och lysning hölls i Almby kyrka 1952. Vigseln ägde rum på Örebro II. Sedan dess har äktenskapet hållit i nöd och lust tills döden skilde dem åt. Hon gav sitt liv åt Gud och Frälsningsarmén. Per-Olof fortsätter arbetet på kåren i Eskilstuna som kårnämndens ordförande.

Els-Marie invigdes till soldat av majoren Gunnar Rydberg och tillhörde kåren i Eskilstuna förutom några år då hon var bosatt i Nyköping och i Örebro. Els-Marie fick sitt hederspass 1983. Hon tillhörde också såväl strängmusikkåren som hemförbundet och dess strängband.

Els-Maries stora insats tillsammans med maken P O Larsson och andra kamrater i kåren var att driva den så kallade "Hörnan", en secondhandaffär, som lade grunden till kårens ekonomi och sedermera uppgick i Myrorna. Oräkneliga är de säckar kläder och annat som man mottagit och sorterat och sålt, i ganska bedrövliga och trånga utrymmen dit dock eskilstunaborna hittade. En del av varorna, mest kläder, delades ut till behövande i en betydande social insats under många år.

Hennes stora hobby var poesi, hon letade och fann dikter, många unika, sparade dem och skrev av. Även annan litteratur låg där på henne nattygsbord, läst och tummad. På senare år lät hon oss andra ta del av dikterna i uppläsningar.

Vi följde Els-Marie på den sista färden. Officiant var sjukhusprästen Håkan Persson som hade omsorg om henne under lång tid. En liten musikkår bestående av bland annat barnbarn som följt i farfars fotspår spelade precis som hon önskade - vi saluterade med fanorna.

Vid minnestunden läste dottern Ingrid "Den döende frälsningskrigaren". Vi kände värmen och tacksamheten till en gedigen varm frälsningssoldat som gjort mycket för sina anhöriga och kårens soldater och vänner – tack Els-Marie Larsson.

Anhöriga och Frälsningsarméns kår i Eskilstuna