

Anders Östman, Vasakåren, Stockholm



Den som läser minnesrunor över frälsningssoldater som fullbordat livsvandringen finner att många redan i barn- och ungdomsåren engagerades i kårernas ungdomsarbete. Det de upplevde där blev vägledande för den fortsatta livsvandringen. Så var det för Anders Östman. Kåren i Örnsköldsvik hade en omfattande verksamhet för alla åldrar. Under några årtionden hade kåren alla de grupper som ingår i Frälsningsarméns ungdomsorganisation, allt från söndagsskola till ungdomsförbundet för tonåringar.

Anders Östman föddes den 28 januari 1945 och kom efter något år att börja i kårens söndagsskola. När han blev något äldre var det scoutkåren som fångade hans intresse. Friluftsliv och läger både i hemmiljö och i större sammanhang i Sverige och utomlands blev attraktiva engagemang. Han fick tidigt ledaransvar och deltog i kurser för att vidareutbilda sig. Inom ungdomsförbundet fick han uppleva hur tonårstiden fick meningsfullt innehåll. Han fann en personlig tro, invigdes till frälsningssoldat och skaffade sig kunskaper som stärkte tron, men också vetandet.

Efter studentexamen blev det universitetsstudier och akademisk examen. Under den tiden utväxlade vi många tankar om livsfrågor, politik och samhällsfrågor i allmänhet. Anders gifte sig med Margit, som också kom från örnsköldsvikstrakten. Barnen Henrik och Magdalena föddes.

Anders blev lärare vid Frälsningsarméns folkhögskola i Dalarö och efter några år blev han rektor vid skolan. Engagemanget vid folkhögskolan och i andra sammanhang inom Frälsningsarmén gjorde honom väl känd både inom och utom samfundet. Han representerade Frälsningsarmén i flera ekumeniska organ. I början av 70-talet valdes han till ordförande för Frälsningsarméns Ungdom och ett av hans första uppdrag blev att vara med om att genomföra det första riksungdomstinget som hölls i Göteborg 1971 med representanter från hela landet.

Anders tillhörde Vasakåren i Stockholm och hade många förtroendeuppdrag inom kåren. Under flera år var han kårens fanjunkare. I ett flertal konfirmationsskolor var han lärare och fick vägleda många tonåringar på livsvägen. Högkvarteret anlätade hans tjänster på flera sätt och under ett antal år var han medarbetare vid

Stridsropets redaktion och var under åren 2007-2009 tidningens chefredaktör. Han hade även ansvar för PR och undervisningsfrågor.

Det förunnades inte Anders Östman att få ett långt liv och den 24 november 2014 befordrades han till härligheten. Begravningen ägde rum i Vasakårens lokal med major Leif Alm som officiant. Dottern Magdalena Pedersen, som är löjtnant vid kåren i Helsingör, Danmark talade om "Anders – min far", Lennart Söderlind från Örnsköldsvik – Uppsala hade ämnet "Anders – min barn-och ungdomsvän" och kommandör Rolf Roos "Anders – min arbetskamrat". Sång och musik och Leif Alms tal gav familjen och den stora skara som deltog den evighetsrymd som gjorde att sorgen fick morgonrodnadens nyans. En gyllene morgon följer.

Sven Nilsson