

Yngve Ihlar, Dala-Järna

Publicerad 2014-01-27

En av Dala-Järna kårs äldsta soldater, Ynve Ihlar, har befordrats till härligheten. Han hade varit frälsningssoldat från tidiga ungdomsår och stått trogen ända till sin död. Dagen före julafton 2013, när de många julljusen började tändas, slocknade hans levnadsljus. Några dagar senare, den 2 januari 2014 skulle han blivit 94 år.



Yngve tillhörde en kår med många anor. Kåren i Dala-Järna öppnades i juni 1890, mitt under en väckelseperiod i bygden. Den som studerar kårens historia finner snart att många berörts av Frälsningsarméns historia. Kåren var verksam och i alla byar fanns det frälsningssoldater, många av dem verkliga original. När kåren var som störst fanns det omkring 200 soldater, som inte nöjde sig med att sjunga lovsånger i kårlokalen utan praktiserade evangeliet i vardagslivet i bygderna. Det gjorde Yngve Ihlar. Han, och många andra ungdomar, berördes av en väckelse i början av 1930-talet och greps av förkunnelsen och glädjen i Gud.

Barndomshemmet bar prägel av salvationism och hela familjen blev engagerad i Frälsningsarmén. Yngve blev tidigt hornmusikant och tog på sig många ledaruppgifter. Under många år var han kårens fanjunkare.

Han var starkt engagerad i sitt arbete och i samhällslivet, religiöst, ideellt och politiskt. Han var under många år ledamot av Svenska kyrkans församlingsorgan och i Vansbro kommun var han ledamot och ordförande i olika nämnder och styrelser. Han engagerade sig i Hembygdsföreningens verksamhet som ordförande och såg till att hembygdsgårdens program blev meningsfullt, dessutom var han överförmyndare och häradsdomare. Han var en högt aktad förtroendeman som alltid stod upp för folket i bygden och visade hur kristen tro i praktiken fungerar.

Döttrarna Elisabeth i USA och Catharina i Dala-Järna och deras familjer gav uttryck för sin uppskattning och kärlek till Yngve Ihlar i begravningsgudstjänsten i Järna kyrka och i minnesstunden genom sång, musik och tal.

Det var min svåra och stora uppgift att vara officiant vid begravningsgudstjänsten och söka sammanfatta ett livslångt kamratskap och saluera ungdomskamraten Yngve. Det kändes högtidligt att dessutom få saluera stridskamraten med fanan som ett tack från Frälsningsarmén. Att Yngve Ihlar betytt mycket för många visade den stora uppslutningen av släkt och vänner i kyrkan.

Sven Nilsson