

Strängmusikant Sara Johansson, Centrumkåren Haga Mölndal

Publicerat 2014-04-28

Strängmusikant Sara Johansson har avlidit 94 år gammal. Sara var född och uppvuxen i Mölndal. 1938 ingick hon äktenskap med Arne Johansson.

Kontakten med Frälsningsarmén fick hon genom mamma Ester som tillhörde hemförbundet. Redan som ung blev även Sara medlem. Mamma Ester hade en önskan att någon i familjen skulle bli frälsningssoldat, och så blev det.

1 december 1975 invigdes Sara till soldat och då sången och musiken alltid hade följt henne i livet, blev hon också strängmusikant.

Hennes helhjärtade och trogna tjänst utförde hon i många år som hemförbundets kassör.

Så länge Sara hade möjlighet deltog hon troget i våra gudstjänster och på hemförbundet och delade gärna med sig av sin tro på Gud och fick också med sig sina vänner till kåren.

Hon arbetade bl.a. som lokalvårdare på Frälsningsarméns hotell i Göteborg.

Hon hade humor, hade åsikter och synpunkter, visste vad hon ville och vågade också säga det.

Familjen betydde mycket för henne. Sara älskade resor och det blev många turer med husvagnen och då var det självklart att även barnbarnen skulle vara med. Hon var en stark mamma, som höll ihop sin stora familj, två döttrar med barn och barnbarn.

Vid ett besök strax innan jul låg hon i sin säng och det var fridfullt i rummet. När jag citerade några rader ur 23 psalmen, stämde Sara in med lågmäld röst.

Den psalmen har följt Sara under hela hennes livsvandring. Hon kände den gode herden personligen. Psalmen avslutas med orden "Jag skall bo i Herrens hus evinnerligen." I den tryggheten kunde Sara vila för hon visste, att hon för evigt skulle bo i Herrens närhet och i hans vård för alltid.

Den 10 januari samlades släkt, vänner och soldatkamrater på Frälsningsarmén i Mölndal för att ta ett sista farväl av Sara Johansson. Officiant var major Birgitta Cederholm Nilsson, som i sitt griftetal utgick från ps. 23. Strängmusikkåren sjöng ett par sånger och Yvonne Ålöw sjöng Saras älsklingssång "Jag önskar få se Jesus först av allt".

Vi tackar Gud för Saras liv och tjänst och lyser frid över hennes ljusa minne.

Birgitta C Nilsson