

## Per Anders Thunqvist, Stockholm

*Publicerad 2014-08-05*



Bland de många som levandegjort och dokumenterat Frälsningsarmén är fotografen Per Anders Thunqvist en av de mest kända. Under omkring 40 år kunde man se honom med sin kamera vid alla stora frälsningsarméevenemang som kongresser, konferenser, scoutläger och jubileer. Han sökte efter de bästa fotovinklarna för att ge rättvisa åt arrangemangen. Han fångade in ögonblicket och bevarade det till eftervärlden. Han föddes i Vaxholm den 17 november 1920. Nu har han nått livets slut. Han befordrats till Härligheten den 2 juli 2014.

Själv mötte jag honom första gången vid 1930-talets stora scoutläger och vänskapen fördjupades 1943 när jag fick uppgiften som assistent vid Templets kår i Stockholm. Han var en av ledarna i den stora scoutkåren och var känd under scoutnamnet Fjunas. Varje söndag, i samband med söndagsskolan, hölls scoutgudstjänst innan man drog ut på hajk eller andra scoutäventyr. Hans stora hobby var fotografering och 1946 blev han yrkesfotograf. Han blev snart en mycket välkänd fotograf i Stockholm och har bevakat mängder av evenemang i huvudstaden. Hans dokumentation av kyrklig och frikyrklig verksamhet vittnar om stor kännedom om samfunden och dess särart.

Som scoutledare inom Frälsningsarméns scoutförbund var han under många år arrangör av Stockholmsdistriktets stora terrängtävlingar, som gav många prov på hans kunnighet även inom andra områden än fotografens. Vid oräkneliga scoutläger, tävlingar, förbundsmöten och andra arrangemang har han med sina bilder lyckats ge de små detaljerna liv. Många filmer från scoutläger i Sverige och utlandet har skapats av Per Anders Thunqvist.

Vid de stora scoutresorna i Europa på 50- och 60-talen dokumenterade han med sin filmkamera allt av betydelse. Han och hans fru Inis fanns vid när nog varje flodkrök i Rhendalen när den långa busskaravanen med svenska FA-scouters drog fram. Filmerna användes av scoutchefer och ungdomssekreterare som agitationsmaterial vid resor i Sverige. Under en resa i Afrika dokumenterade han på ett fint sätt de svenska FA-scouternas skolbygge i Leopoldville (Kinshasa). Scouterna hade sålt kaffeburkar för att kunna bygga denna skola.

Per Anders Thunqvist tog med sig Frälsningsarméns scoutförbunds ideal ut i livet. Han har visat det i kärleken till naturen, då han i boken Mötesplatser i skärgården (1988) redogjort för hur han i sin båt sökt sig till öarna i Stockholms skärgård för att visa hur kyrkor, kapell och armélokaler byggts i dessa miljöer. Vi gjorde en

gång en gemensam resa till de många skärgårdsöar där Frälsningsarmén haft sin verksamhet tidigare.

Scoutförbundets syn på alkoholfrågan har han vidarefört inom Motormännens Helnykterhetsförbund (MHF).

Som pressfotograf har han haft många uppdrag, t.ex. som samordnare vid statsbesök och andra kungliga engagemang. Han deltog i tolv nobelmiddagar i Stockholms Stadshus som samordnare för pressfotograferna. Han måste då vara klädd i frack och han har berättat att han köpte fracken hos Myrorna för 75 kronor.

Under nitton år var han ombudsman för Bildleverantörernas Förening (BLT), vilket gav honom bred kännedom om villkor och problem inom bildhanteringen. År 2000 gav han ut boken ...mer än tusen ord, där han initierat beskriver 50 års bildhantering i Sverige. Redogörelsen är präglad av fackmannens kunnighet.

För några år sedan donerade Per Anders Thunqvist hela sin produktion av Frälsningsarmé-bilder till Frälsningsarméns arkiv. Det är flera tiotusentals bilder som nu digitaliseras och kommer att bli ett synnerligen värdefullt historiskt material.

Han var en kristen idealist med ett varmt hjärta. I många scouttävlingar använde han sig av scouternas spårtecken och slutade alltid tävlingarna med cirkeln med punkten i mitten. Tecknet betyder: "Tävlingen är avslutad. Jag har gått hem". Per Anders Thunqvist har fullbordat sitt livslopp. Hans närmaste, sonen Tore med livskamraten Ing-Marie Zetterlund innesluts i våra varmaste förböner.

Vid begravningsgudstjänsten i Skogskapellet på Skogskyrkogården hade jag förmånen att representera Frälsningsarmén.

Sven Nilsson