

## Överstelöjtnant Inga Samuelsson, Jönköping

Publicerad 2013-09-26

Tidigt på onsdagsmorgonen den 7 augusti nåddes överstelöjtnant Inga Samuelsson av hembud. Hon somnade lugnt och stilla in i sitt hem i "RPG" huset på Halle Persgatan i Jönköping.



Inga föddes i Kalmar 10 februari 1923 och kom redan i unga år i kontakt med Frälsningsarmén och blev kadett på Krigsskolan i oktober 1941 i kadettringen "De ståndaktiga". I slutet av april 1942 blev hon provlöjtnant och tjänstgjorde under de dryga fyra följande åren på åtta platser runt om i vårt land. I juni 1946 ingick Inga giftemål med kapten Toije Samuelsson och tillsammans fick de tjäna Herren i över 50 år.

Många hade mött upp till Begravningshögtiden som hölls på Frälsningsarmén i Jönköping i den "nya armélokal" som Inga tillsammans sin Toije fick ta i bruk 1958.

Frälsningsarméns kör och musikkår fyllde plattformen och tillsammans med Ulla och Curt Dahlquist inramade de högtiden.

Officiant var kårens omsorgsofficer, major Lars-Erik Anderberg, som i sitt griftetal berörde några av de egenskaper och gåvor Herren gett Inga.

I den efterföljande minnesstunden i Frälsningsarméns festsal *Williams Hörna* var det många som ville tala om vad Inga betytt. Döttrarna Kerstin och Gunilla gav sin bild av sin mamma på ett personligt sätt och överstelöjtnant Ing-Britt Hansson framförde Frälsningsarméns Tack för lång och trogen tjänst. Kårens hälsning framfördes av kårledaren, major Christina Jeppsson. Hälsningar hade också kommit mail-ledes från kommendör Sven Nilsson och major Ann-Margret Ström.