

Överste Muriel Lennermo, Alingsås

Publicerad 2013-09-26

Efter en kort tids sjukdom befordrades överste Muriel Lennermo till härligheten tisdagen den 23 juli 2013 från Alingsås.

Muriel, född Simmonds, föddes 10 oktober 1921 i Newport, Isle of Wight, en ö i engelska kanalen. Hennes föräldrar och syskon tillhörde Frälsningsarmén och Muriel var mycket aktiv i kåren under uppväxtåren. Vid andra världskrigets slut engagerade hon sig i Frälsningsarméns efterkrigshjälp i Tyskland. Där träffade hon också sin blivande make Karl-Axel.



Muriel åkte tillbaka till England och blev kadett vid krigsskolan i London i augusti 1949 och blev frälsningsofficer året därpå. Hennes första förordnande blev skolhemmet Sundsgården i Sverige och innan giftermålet med Karl-Axel 26 maj 1951 hann hon också med att vara assistent vid kåren i Sunne.

Muriel och Karl-Axel hade under åren många förordnanden vid kårer, divisionshögkvarter och högkvarteren i Sverige och Finland. Makarna Lennermo pensionerades 1979. Efter pensioneringen var de kårledare vid Stockholms 7:e kår innan de 1993 flyttade till Karl-Axels födelsestad Alingsås. De första åren där var Karl-Axel sjuk. Muriel blev ensam 1998 sen Karl-Axel befordrats till härligheten.

Hon var mycket aktiv i kåren och engagerade sig i Hemförbundet som kassör och pianist. Trofasthet, ärlighet och humor kännetecknade henne. Hon deltog regelbundet i kårens gudstjänster och sångstunder tills hon blev sjuk i maj månad i år. Boken "Dessa bibelord har hjälpt mig" där hon själv medverkat, fanns vid sjukbädden. Hon längtade "hem" och det sista av hennes bibelord i den lilla boken var en sanning för henne även nu: Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände (Matt 18:20). Under de veckor Muriel var sjuk fanns någon av hennes döttrar, Karin och Marianne hela tiden vid hennes sida.

Begravningsgudstjänsten ägde rum på Frälsningsarmén i Alingsås, fredagen den 30 augusti. Karin hälsade välkommen, barnbarnen gav sina minnesbilder av mormor genom tal och bilder, svärsonen major Mikael Ljungholm talade och major Rolf Karlsson förrättade jordfästningen. Efter gudstjänsten hölls en minnesstund i Tempelgården. Vi tackar Gud för en mycket uppskattad kamrat och önskar att hon ska få vila i frid.

Rolf Karlsson