

Margit Hedblad, Vingåker

För nästan ett år sedan firade Margit Hedblad sin 90-årsdag. Hon var på ett strålande humör, och orkade, trots att åldern tagit ut sin rätt, ta emot några gratulanter. Den 29 juli 2014 var hennes stund på jorden till ända, och hon fick flytta hem till Herren.

Margit föddes i Kalmar, och kom i unga år till Stockholm där hon gick på Margaretaskolan. Från Stockholms 9 kår kom Margit till Krigsskolan, och tjänstgjorde sedan som assistent i Varberg, Oskarström och Mölndal. Det var tuffa år, och hennes hälsa klarade inte påfrestningarna. Efter en tid av vila kom hon dock ut på fältet igen med Elsa Elander som chef, och tjänstgjorde i Kramfors, Hallsberg och Hagfors. Hälsan satte hinder i vägen för både Elsa och Margit, och de kom att bosätta sig i Östra Vingåker. Margit blev soldat i Katrineholm, men efter giftermålet med Algot Hedblad blev Vingåker hennes bostadsort.

Under många år var Margit ansvarig för kåren i Vingåker, och ansvarade även under ett antal år för Hemförbundet i Katrineholm.

Trots att Margit tvingades avbryta sin officersgärning fick hon möjlighet att ikläda sig kårledarrollen på nytt. Allt sköttes med största noggrannhet, och sedan Algot fått hembud var det Frälsningsarmén som upptog det mesta av hennes tid. Hon var inte så stark till hälsan, men blev ett levande bevis på att den som Herren kallar, den utrustar han.

Begravningsgudstjänsten hölls i Vidåkerskapellet, Vingåker, den 15 augusti, då släktingar, vänner och soldatkamrater fick ta farväl av en trogen kämpe. Kapten Thomas Landerholm var officiant, och framförde även Högkvarterets tack. Margit har nu befordrats till Härligheten. Vi vet inte när vår stund kommer, men ser fram mot ett återseende.

TL