

## **Major Gerd Willén, Sundbyberg**

*Publicerat 2014-05-28*

Major Gerd Willén, Sundbyberg, befordrades till Härligheten den 27 mars 2014. Gerd växte upp i Sundbyberg där hennes föräldrar var aktiva i kåren. Som 14-åring invigdes hon till soldat i kåren. Hon var aktiv som ungdomsledare och var också ungdomsfanjunkare innan hon hösten 1959 började sin utbildning till frälsningsofficer.



De flesta av hennes förordnanden blev i Stockholm och det gjorde att hon nästan hela sin officerstid var trogen Sundbyberg som soldat. Boden var hennes första kår som assistent. Åter till Stockholm kom hon tillbaka till Officersskolan som assistent vid undervisningsavdelningen och sedan som assistent vid chefsekretarens expedition på Frälsningsarméns nationella högkvarter under tio år med ett avbrott på ett år då hon hade sin arbetsplats på Frälsningsarméns internationella högkvarter i London. Hennes kunskaper togs tillvara på finansavdelningen som sekreterare och också som kommendörens privatsekreterare. Under ett par år var hon också kårledare på sin kår i Sundbyberg. Under sina sista sex år i aktiv tjänst var hon ansvarig för testamenten på dåvarande PR-avdelningen på Frälsningsarméns högkvarter i Stockholm.

Gerd var en person som det var lätt att vara tillsammans med. Hon hade en härlig humor som hon behöll väldigt länge i livet. Man kunde lita på Gerd. Hon var noggrann i allt hon gjorde. Under många år var hon kårens skattmästare.

Musiken och sången intog en stor plats i Gerds liv. Hon var hornmusikant och spelade i kårens musikkår och ledde sångarna. Det var en glädje att sjunga under hennes ledning och också se att ända mot slutet satt taktkänslan kvar.

Gerd delade mycket glädje med sin bror och syster och deras familjer. Syskonbarnen och syskonbarnbarnen betydde mycket för henne och hon var mån om att ge dem tid och trevliga upplevelser.

Begravningsgudstjänsten hölls i Lötsjökapellet, Sundbyberg den 24 april med major Rolf Karlsson som officiant.

Efter begravningsakten hölls en minnesstund i Gröna Stugan då flera personer delade med sig av sina minnen och upplevelser tillsammans med Gerd. Hon betydde mycket för så många.

Vi lyser frid över hennes minne och ser fram emot mötet på uppståndelsens morgon.

Ann-Margret Ström