

Kapten Per-Olof Nilsson, Alingsås

Publicerad: 2014-03-24



Kapten Per-Olof Nilsson befordrades den 7 januari till Härligheten. Han fick under sitt 90:e levnadsår stilla somna in och saknas av de sex barnen med respektive, samt många barnbarn och barnbarnsbarn.

Per-Olof föddes i Göteborg 1924 och växte upp med barn- och ungdomsarbetet på 8:e kåren. Där lärde han även känna Kerstin Andersson som han ingick äktenskap med 1943. De välsignades med en stor familj och Per-Olof strävade hårt för att försörja den på ett flertal olika arbetsplatser. Han var en tid på firman "Trä- och Fanér", jobbade på kvarn, körde lastbil, jobbade som betongarbetare m.m.

När barnen vuxit upp tog Kerstin och Per-Olof ett gemensamt beslut om att tjäna Gud på heltid. 1975 blev de fältsergeanter och fick som första uppdrag ansvar för kåren i Tärnsjö. Sedan följde förordnanden till Säffle, Vänersborg, Halmstad, Sundsvall och Alingsås. Den 7 mars 1984 blev de invigda till officerare vid en historisk ceremoni vid kåren i Mölndal.

Som pensionärer bosatte de sig i Alingsås och hjälpte till på kåren där så länge krafterna fanns kvar. De två sista åren levde Per-Olof som änkeman efter ett nästan 70 år långt äktenskap.

Musiken har följt Per-Olof genom åren. Han sjöng mycket och gärna, spelade dragspel, munspel och fanns ibland med i hornmusikkåren. Vi tackar Gud för en trogen och varm tjänare och minnet av Per-Olof ska leva vidare i stor tacksamhet. Men kvar finns återseendet! Tänk när släkt och vänner, alla mötas där...

Begravningsgudstjänsten hölls på Frälsningsarmén i Alingsås fredagen den 7 februari. Officiant var major Ingvar Fallström.

Ramkvilla 18 mars 2014