

Inger Thrysin, Stockholm

Publicerad på Medlemsidan 2012-08-24



Den 13 augusti fick Inger Thrysin, efter tre veckors sjukhusvistelse, flytta hem till Gud, befordrats till härligheten. Vi minns Inger med stor sorg och saknad.

Inger (f. Alhbin) var sedan barnsben med i Frälsningsarmén i Höganäs och blev som ungdom frälsningssoldat. Efter studenten gick hon fritidsledarlinjen på Dalarö folkhögskola och jobbade sedan som ungdomsinstruktör, först på kåren i Landskrona och sedan i Södertälje.

I Södertälje blev hon sedan kvar som soldat i många år och där var hon bland annat en mycket engagerad och omtyckt scoutledare.

Inger var anställd i Frälsningsarmén i 31 år och arbetade efter åren som ungdomsinstruktör på Ungdomsenheten, Lillstugans förskola, på Socialtjänsten och senast som verksamhetskoordinator på Programkontoret.

Sedan våren 2010 arbetade Inger på Svenska Scoutrådets kansli som bland annat servicechef och controller. Här kan du läsa några rader som "Scouterna" skriver om Inger på sin hemsida:

Ingers stora engagemang för scouterna lämnade avtryck på många nivåer. Hennes ledarskap fanns såväl i den lilla gruppen på kår nivå som på nationell nivå, i både små och stora sammanhang.

Hon var ordförande för Frälsningsarméns Scoutförbund 2001-2005 och 2005-2008 var hon vice ordförande i Svenska Scoutrådet. 2008 tilldelades Inger Silvervargen, den högsta scoututmärkelsen i Sverige, för sin stora insats för svensk scouting.

I Ingers hjärta fanns det plats för många. Hennes engagemang rörde inte bara barn och scouting utan människor i allmänhet och den lilla människan i synnerhet. Inger var noggrann med att möta alla människor med kärlek och respekt.

De som jobbade och levde nära Inger minns också hennes livsglädje och humor, hon hade alltid nära till skratt, bus och små överraskningar.

I denna stund tänker vi särskilt på maken Gunnar och övriga i familjen.

"Dagen dör, skymning rår, över skog, över berg, över hav.
Allt är ro, vila trygg, Gud är när."