

Ingegerd Hansson, Strömstad

Ingegerd Hansson, av många känd och uppskattad frälsningssoldat i Strömstad, har avlidit. Efter operation på NÄL-sjukhuset i Trollhättan fick hon vård under ett par månader i Strömstad. Hon befordrades till härligheten söndagen den 19 augusti 2012.



Ingegerd föddes 1928 i Hogdal som nummer sex bland de nio syskonen. Då hennes far hade tjänst som kyrkvaktmästare i Hogdal norr om Strömstad, kom mycket av barnens liv att kretsas kring kyrkan, som att trampa orgelbälg, ljusständning städning mm. Efter avslutad skolgång arbetade Ingegerd som hjälp i olika hem och sökte sig som sådan också till Stockholmstrakten.

Som tonåring invigdes hon till frälsningssoldat av kapten Arne Henning i Strömstad. I Stockholm kom Ingegerd att tillhöra Templet på Östermalm. Hos kårledarna, Edit och Erik Håkansson, kom hon att tjäna som s.k. kårpiga, hjälp i hemmet. Som fältpraktikant tjänstgjorde Ingegerd under en tid i Bergkvara och Vara och en längtan att få tjäna som officer fanns hos henne.

Men, det var då som Ingegerd fick ett brev från kyrkoherden i Hogdal där hon uppmanades att komma hem och ta hand om vården av sin sjuka mor, som led av stark reumatism. I den uppgiften förblev hon under tio år. Efter att föräldrarna avlidit och flytten in till Strömstad skett, gick Ingegerd sjukvårdsutbildning och senare också terapibiträdesutbildning. Under många år blev hon därmed en uppskattad medarbetare på sjukhuset i Strömstad.

På frälsningsarmékåren i Strömstad var Ingegerd en aktiv soldat och blev under ett tjugotal år kontaktperson och ansvarig för verksamheten. Men hon var också den sanna ekumenen, vilket innebar att gudstjänstgemenskap också fanns i andra kyrkor.

Bevis för sin omtanke och medmänskliga tjänande har andra gett henne. Hon fick bl. a. erkännande från Strömstads Rotaryklubb 1999. Ett mycket speciellt erkännande gav Radio Väst 1998 när lyssnarna röstade fram Ingegerd till första plats i personifierandet av "Inre Skönhet".

Då Ingegerds släkt är stor och vännerna många hölls begravningshögtiden i Strömstads kyrka den 14 september. Officiant var systersonen, major Leif Alm och syskonbarn medverkade med sång och musik. Från kåren talade Tom Pettersen och i minnestunden också bl.a. prosten em. Sten Edgar Staxäng. En härlig frälsningssoldat har övervunnit.