

Inga-Britt Falkenström Nilsson, Södra Vätterbygden

Publicerat 2013-11-25



Inga-Britt Falkenström Nilsson befordrades till härligheten från Lomma den 18 oktober 2013. Hon blev 91 år och 10 månader.

Inga-Britt föddes i Helsingborg, kom tidigt i kontakt med Frälsningsarmén, blev frälst och invigdes till frälsningssoldat. Hon upplevde kallelse till officerskap, sökte sig till Krigsskolan och kom som nybliven löjtnant till Trollhättan. Officerstiden blev dock kort. En olyckshändelse gjorde att hon inte kunde fortsätta.

Tillbaka i Helsingborg träffade hon och gifte sig med Nils Nilsson. De fick barnen Anna-Lena och Bertil. Familjen flyttade till Klippan där de blev lantbrukare på en mindre gård. I hemmet höll makarna Nilsson under flera år söndagsskola för barnen i grannskapet. Arbetet på gården och Inga-Britts arbete på Björnekulla gjorde det svårt att hinna med att delta i verksamheten på kåren i Klippan. Under 15 år besökte makarna Nilsson kåren ganska sporadiskt.

Året 1975 kom kapten Ingrid Fröjd till Klippan som kårledare. Hon upplevde att Gud manade henne att ta kontakt med Inga-Britt och Nils. Det besöket blev en vändpunkt för dem båda. Inga-Britt, som råkat ut för en ny olycka, hade nyss fått förtidspension. I samband med det hade hon gett Gud ett löfte om att bli regelbunden givare. Kårledarens besök gjorde klart för henne att det var kåren i Klippan hon skulle stödja.

Inga-Britt och Nils blev mycket aktiva i kåren. Inga-Britt tog hand om syföreningen, ett tiotal damer, som under tio år "sydde ihop" över 250 000 kronor. Nils, som var mycket händig, arbetade ivrigt på att renovera fastigheten.

Som pensionärer flyttade Inga-Britt och Nils till Örserum för att (oavlönade) kunna hjälpa till på Smålandsgården, Frälsningsarméns pensionat och kursgård. Nils skötte trädgården och Inga-Britt svarade för utsmyckning inomhus. Under åren på Smålandsgården kom Inga-Britt att göra en betydande missionsinsats. Hennes handmålade stearinljus och frälsningsarmédockor var mycket uppskattade och såldes till Smålandsgårdens gäster. Hela försäljningssumman tillföll olika missionsändamål.

De sista 4-5 åren bodde Inga-Britt på äldreboende i Lomma med närhet till sonen Bertil. För mig och min dotter Karin har Inga-Britt betytt väldigt mycket.

Ingrid Fröjd