

David Wirmark, Stockholm

Publicerad 2014-06-09

Det är många som redan i unga år influeras av den kristna tron och bär den med sig hela livet. Så var det för David Wirmark som i hemmet i Virserum fick med sig hemmets kristna värderingar och som bar dem med sig som en stor tillgång.

Som tonåring flyttade David Wirmark till Örebro där några av hans bröder redan bodde. Dessa tillhörde Frälsningsarméns första kår och det var naturligt att David kom med i scoutkåren. Där fanns sådana ledare som Folke Pettersson och Henry Allard och de kunde konsten att skapa meningsfulla aktiviteter och visa var livets värden fanns. David, som var handikappad, då han hade endast en arm kom dock med i scoutkårens gymnastikgrupp och blev idrottsintresserad. Bevis på detta finns i Frälsningsarméns arkiv där bilder från de årliga Scoutspelen visar David i full aktion i olika idrottsgrenar.

Under universitetsstudierna i Uppsala var David Wirmark Frälsningsarméns scoutförbunds internationella sekreterare. När han var klar med sina studier utsågs han till förbundssekreterare i Folkpartiets ungdomsförbund. Hans kapacitet togs till vara som partisekreterare för Folkpartiet, riksdagsman, statsrådsersättare och ledamot av Riksdagens utrikesutskott.

Snart engagerades han utanför Sveriges gränser och blev generalsekreterare i World Assembly of Youth år 1958. Han kom att samarbeta med sådana som Jawaharlal Nehru, Indira Ghandi, Julius Nyerere, Kenneth Kaunda, Nelson Mandela och många andra av den tidens ledande politiker. Han hade konferenser med Fidel Castro och andra av världens politiska ledare. Sydafrikas kamp stod honom mycket nära.

1979 utsågs han till Sveriges ambassadör i Tanzania och 1985 i Mexico. Under den tiden höll han god kontakt med Frälsningsarmén i dessa länder. Trots de många åren utomlands uppehöll han kontakterna med scoutkåren i Örebro.

När David Wirmark pensionerades ställde jag frågan till honom om han kunde tänka sig att bli medlem av Frälsningsarméns Råd, vars medlemmar representerar olika delar av svenskt samhällsliv. Han accepterade och blev en synnerligen stor tillgång för rådet genom sitt speciella internationella kunnande. Det var också intressant att stifta bekantskap med hans hustru Alicia, spanjorskan som alltid entusiastiskt deltog i rådets julkonserter. Hon avled för några år sedan men David fortsatte att stora delar av året vistas i Spanien. Det var där han avled just när våren höll på att göra sitt inträde.

Vid begravningsgudstjänsten i Immanuelskyrkan i Stockholm officierade pastor Åke Hedström, major Leif Andersson sjöng solosånger, en ensemble ur Templets musikkår spelade vid minnesstunden och jag hade möjlighet att framför Frälsningsarméns hälsning.

Sven Nilsson