

Birger Eriksson, Vasakåren Stockholm

Publicerad 2013-10-21

För många unga pojkar i Vasastaden i Stockholm blev Andra kårens scouter det stora intresset. Stadsdelen hade inga idrottsplatser eller ungdomsgårdar och det var egentligen ingen som brydde sig om vad alla de många arbetarpojarna hade för sig efter skolans slut. Men scoutledarna vid kåren öppnade dörrarna till ett meningsfullt liv. Lokalerna var inte särskilt stora men varje vrå fylldes av aktiviteter, för flickscouterna fick man hyra ett närliggande källarutrymme. Scoutledarna nöjde sig inte med samlingar i lokalerna, de tog de unga med sig ut på spännande äventyr i naturen. Man ordnade hajker och läger i Stockholms utkanter men också i andra delar av landet. Ofta cyklade man långa vägar till de olika lägerområdena. I lägerkyrkorna och i kårlokalen förklarade man de andliga sanningarna och många av de unga fann en personlig tro. Musikkåren rekryterades på ett naturligt sätt från scoutkåren.

En av dem som kom med i scouterna var Birger Eriksson. Hans hem präglades av salvationism och han fick en bra start i livet. Med tiden blev han scoutledare och det var inom scoutkåren han fann Britt som han gifte sig med och vigseln ägde rum i Storkyrkan med paraderande scouter närvarande.

Britt och Birger blev ledare för Andra kårens och senare Vasakårens scoutförsvaret eller stödförening. Där såg de till att scoutkåren fick ekonomiska resurser för verksamheten.

Birger Eriksson var medlem av Vasakårens seniorer och var trogen besökare vid dagledigträffarna ända till några veckor före sin död den 11 september 2013.

Under sin yrkesverksamma tid var han privatchaufför för flera företagsledare och hade till uppgift att föra dessa till alla möjliga affärsevenemang i olika delar av Europa.

Begravningen ägde rum i Sankt Görans kyrka i Stockholm den 11 oktober i närvaro av döttrarna Britt-Marie och Kerstin, barnbarn och andra familjemedlemmar. Där fanns också gamla scouter och många vänner. Bertil Rodin läste bibelord och bad, major Leif Andersson sjöng och kyrkans organist Gabriella Sjöström spelade. Som gammal scoutkamrat hade jag förtroendet att vara officiant.

Sven Nilsson