

”... mer än tusen ord”

År 2000 gav fotografen Per Anders Thunqvist ut en bok som han gav namnet ”...mer än tusen ord femtio års bildhantering i Sverige”. Titeln bygger på ordspråket: ”En bild säger mer än tusen ord”. Jag har läst boken tidigare men har de senaste dagarna haft anledning att studera den på nytt. Anledningen är att Per Anders Thunqvist har gått ur tiden för att i en annan värld upptäcka nya objekt. Han har Befordrats till Härligheten, som är Frälsningsarméns speciella uttryck. Han hade ett evighetsperspektiv på sitt livs kamera.



Jag mötte honom första gången vid 1930-talets scoutläger. Han sågs alltid med sin kamera och fångade ögonblicksbilderna, de som snabbt försvann men som genom hans försorg finns bevarade.

(Bild t.v. foto Eric Lundkvist 1982)

Per Anders föddes i Vaxholm den 17 november 1920 där fadern var soldathemsföreståndare men också ivrig fotograf. Intresset gick i arv. I pojkåren blev Per Anders scout i Templets scoutkår på Östermalm i Stockholm. Han blev känd under scoutnamnet Fjunas. Inom scoutkåren fanns stort kunnande, skickliga ledare och verklig scoutanda. Jag kom som assistent till Templet 1943 och hade mycket med scoutkåren att göra. Då var Per Anders en av ledarna Varje söndag, innan scouterna drog på hajk hölls alltid scoutgudstjänst och söndagsskola. Som ledare hade Per Anders under många år ansvar för den årliga terrängtävlingen för distriktet. Den bjöd på många äventyr.

Vid varje läger, kongress, jubileum eller annat arméarrangemang fanns Per Anders alltid på plats med sin kamera. Vid scoutförbundets stora europaresor under 50- och 60-talen, då långa karavaner med bussar förde scouterna ut på äventyr, fanns Per Anders och hans fru Inis vid nära nog varje flodkrök av Rhen och andra stora floder, för att filma de många bussarna.

Per Anders blev yrkesfotograf 1946 och var under 19 år ombudsman för Bildleverantörernas Förening och hade bland annat till uppgift att organisera pressfotografernas agerande vid kungliga evenemang och nobelfesterna. Han måste vid dessa evenemang bära frack och han har berättat att han köpte den hos Myrorna för 75 kronor.

När jag var assistent vid Templet inträffade något som berörde scoutkåren starkt. En av ledarna fullgjorde sin militärtjänst vid flyget och under en bevakningsfärd över Östersjön störtade planet och besättningen omkom. Tidningarna skrev att de brann som facklor när de störtade i havet. Jag tog fasta på den bilden i mitt tal till scouterna. Per Anders har ofta berört detta när vi mötts.



För några år sedan donerade Per Anders Thunqvist hela sin FA-produktion av bilder till arkivet. Närmare tiotusen bilder har nu digitaliserats och kommer att bli tillgängliga som framtida dokument i form av rapsodier eller bildspel. Under många år har min kollega Rolf Roos och jag arbetat med denna process. I materialet finns mer än 40 års dokumentation av arméhändelser.

(Bild från Scoutlägret J61 juli 1961)

Förutom tidigare nämnd bok har Per Anders även givit ut *Mötesplatser i skärgården* (1988) där han presenterar kyrkor, kapell och frälsningsarmélokaler på öarna i Stockholms skärgård.

Per Anders är vid målet. Han har gått hem. Han avled den 2 juli. Det blir min förmån att representera Frälsningsarmén vid begravningen. Kommendören har skrivit en varmhjärtad hälsning som skall framföras.

Text: Sven Nilsson, kommendör

© Bilder: Frälsningsarméns Arkiv

Copyright: Frälsningsarméns Arkiv 2014-07-23

För www.boothuum.se