

Vasti Johansson, Dala-Järna

Publicerad 2013-02-25

Vasti Johansson har befordrats till härligheten i en ålder av 91 år. Hon föddes i Lund i frälsningsofficersfamiljen Bohlin, bestående av mor och far, Karin och Eskil, storasyster Lillkari och flickornas moster Sara. På den tiden flyttade officerare oftast varje år och innan Vasti blev tonåring hade hon bott på flera platser från Skåne till Malmfälten. Sin barndom beskrev hon som lycklig och trygg, hon lärde sig mycket och hade roligt tillsammans med andra barn i Frälsningsarmén. Sången och musiken fick tidigt stor plats i hennes liv och hon blev en av dem som gavs möjlighet att resa med Frälsningsarméns stabssångbrigad som bildats för att besöka olika platser där man höll möten och arrangerade olika slags sång- och musikevenemang. Innan dess hade hon också färdats på cykel många mil i södra Sverige som ett pris i en uppsatstävling.

Vasti tillbringade en berikande och utvecklande tid på Sjöviks folkhögskola utanför Avesta och fick sedan sin utbildning vid småskoleseminariet i Härnösand där också livslång vänskap med andra seminarister grundlades. Småskol- och senare speciallärartjänster hade hon i Åsbo, Nynäshamn, Stockholm, Dala-Järna och Vansbro. Till Dala-Järna, hennes mors hembygd, återvände hon i början av 60-talet tillsammans med sin son. Där byggdes det hus vid Västerdalälven som var Vastis hem tills hon strax efter sin 90-årsdag flyttade in på äldreboendet Bäckaskog i Vansbro.

Hela livet var hon engagerad i Frälsningsarmén, oftast med sång och musik och barn- och ungdomsarbete. Som pensionär blev hon ledare och deltagare i Hemförbundet för kvinnor. Hon var en kunnig musikanter med piano, orgel, cello och althorn som främsta instrument och hon spelade under en tid även i orkesterförening och som kyrkokantor. I hembyns pensionärsförening där hon ackompanjerade sången fick hon smeknamnet Orkestern.

Sedan 1991 var Vasti änka efter lantbrukaren Erik Johansson. Hennes huvudsakliga fritidsintressen, förutom allt slags musicerande, var handarbete med vävning och natur och friluftsliv med promenader, cykling, bärplockning och fjällvandringar. Under många år bilade hon varje sommar tillsammans med Erik, och även efter hans död, till Arjeplog och besökte vänner. En annan resa hon uppskattade mycket var den till S:t Petersburg som hon gjorde tillsammans med två väninnor, då de bland annat besökte Frälsningsarmén där. Utan att ha varit frälsningsofficer kom hon ändå att engagera sig i Före detta frälsningsofficerares förbund, FDFO, där hon tillhörde Dalaavdelningen och deltog i många av förbundets sommarmöten.

Begravningsgudstjänsten efter Vasti hölls i Källartorpskyrkan i Dala-Järna, där mågen, major Per-Olof Larsson officierade och sonen till en av Vastis kollegor, kadett Daniel Viklund sjöng och spelade. Vasti Johansson saknas närmast av barnen Karin Larsson och Sven Blomberg med familjer, systemern Lillkari Öhman och vännen Axel Andersson.

Karin Larsson