

Fru överstelöjtnant Maj Ingegärd Halliwell, Canada

Publicerad 2012-09-24



Fru överstelöjtnant Maj Ingegärd Halliwell, föddes den 15 Januari 1923 i Stockholm och befordrades till härligheten den 11 Augusti 2012 i Cobourg, Ontario. Hon var välkänd i Frälsningsarmén i Sverige och nedanstående minnestext är hämtad ur programmet för begravningsgudstjänsten som hölls den 14 augusti.

Maj föddes i Stockholm, Sverige, en ganska kall måndag. Hennes föräldrar, John och Ella Isakson född Jonsson, välkomnade Maj till familjen där storebro Sten redan tagit plats.

Majs föräldrar hade varit frälsningsofficerare under en period och sedan upptog fadern andra själavårdande tjänster. Under många år drev familjen ett pojkhem och Maj engagerades i att hjälpa människor i nöd. Det var under depressionsåren när många led nöd och under sina föräldrars ledarskap kunde Maj visa medlidande och medkänsla.

När hon var åtta år gammal sade hon till sin mamma att hon ville bli Solstråle, gruppen för de yngsta scouterna inom Frälsningsarmén. Detta var starten på en livslång relation mellan Maj och flickscoutrörelsen. Hon gav många år som scoutledare på olika nivåer. Detta fortsatte hon med ända upp i 80-årsåldern. Hon var hedersmedlem i Canadas flickscouter och mottog också the Salvation Army Guider Award.

Mitt under andra världskriget började Maj sin utbildning till frälsningsofficer i Stockholm. I april 1942 blev hon frälsningsofficer och sändes som assistent till Alunda. Åtta ytterligare förordnanden hade hon innan flyttade till Canada i januari 1953.

Frälsningsarméns Internationella Ungdomskongress hölls 1950 i London och fick livsförvandlande betydelse för Maj. Där mötte hon den unge kaptenen Fred Halliwell från Canada och så småningom bestämdes det att Maj skulle flytta till Canada för att se om relationen skulle (eller kunde) blomstra. Den canadensiska regeringen överrumplade Frälsningsarmén med att markera att Maj måste gifta sig inom en månad efter att ha anlänt om hon skulle få stanna i Canada. Så i mars 1953 började Maj och Fred sin resa i kärlek och tjänst genom att tjänstgöra i kårverksamhet, PR-arbete, ungdomsarbete och divisionsledarskap.

En av höjdpunkterna i Majs officersskap var hennes förordnande som territoriell sekreterare för Silverstjärneorden (som utdelas till nyblivna frälsningsofficerares föräldrar). Under det första året i denna tjänst blev hon själv medlem då hennes dotter Miriam blev frälsningsofficer. Som pensionär blev Maj diakon i svenska lutherska kyrkan. Hon hade tjänstgjort där under många år och detta arrangemang gav henne fler möjligheter att använda sina gåvor och talanger.

Som en begåvad musiker var Maj villig och beredd att spela vilket instrument som än behövdes. Hon kommer att bli mest ihågkommen som kunnig dragspelare när hon sjöng sånger om sina andliga erfarenheter.

Fred och Maj välkomnade tre döttrar i sitt hem: Margaret i Drumheller, Alberta, Miriam i Port Arthur, Ontario och Mary i Chilliwack, Brittiska Columbia. De gladdes över att så småningom ta emot fem dottersöner i den stora familjen: Michael, Isaac, Jordan, Simon och Philip.

Maj var en trogen ordets tjänare som predikade kunnigt och gärna. Hon var också en villig distributör av det skrivna ordet i form av Stridsropet. I städer och byar runt landet har många tagit emot budskapet om Guds kärlek genom dessa tidningar.

Maj blir i dag ihågkommen för hennes kärlek till Gud, familjen och för hennes önskan att göra världen bättre. Hon har hört sin mästares ord "Väl gjort."