

# Överstelöjtnant Ann-Mari Person, Östersund

Publicerat 2011-10-27



Ann-Mari Persson föddes 1919 i Östersund. Innan hon blev frälsningsofficer arbetade hon som personalchef. Vid 25 års ålder antogs hon år 1944 som kadett för utbildning till frälsningsofficer vid Frälsningsarméns krigsskola. Hon kom att verka som ledare för 12 olika kårer under en tidsperiod av 20 år.

Tio olika medarbetare, löjtnanter, hade hon vid sin sida. Hon gjorde även tjänst som divisionsungdomssekreterare i Östergötland och divisionschef i Dalarna. Hennes officerstjänster innefattade även att vara ledare för de så kallade hjälptrupperna på nationell nivå liksom för kvinnoarbetet som nationell hemförbundssekreterare.

Vem var Jesus för vår hemgångna vän? Svaret på frågan gavs i ingångsmusiken vid begravningsgudstjänsten. Musikens text lyder *"Dig, Jesus, jag älskar, du först älskat mig, för mig du i döden har utgivit dig, en krona av törnen för min skull bar du. Jag aldrig dig älskat, min Jesus, som nu."*

Vi vet inte hur det kom sig att Ann-Mari blev så rörd av Gud att hon lämnade sitt liv i hans hand men hon var överlåten åt Gud och vigde sitt liv för att gå den väg han stakat ut. För Ann-Mari var Kristus levande och inte bara en person i Bibeln.

44 år gav hon i aktiv tjänst för Gud och Frälsningsarmén. Hon var en lärjunge till Jesus Kristus ända till slutet av sitt liv. På hennes officersfullmakt står det *"Var beredvillig att arbeta, försaka och lida för Guds ära och själars frälsning."* Det gjorde Ann-Mari.

Kraftkvinna och eldsjäl är två ord som passar in på Ann-Mari Person. Hon var mycket ambitiös och målinriktad och ivrig att vinna barn och vuxna för Guds rike. Hon var duktig att engagera människor och låta dem använda sina gåvor. Hon ville lära ut av sina erfarenheter, prövade ofta nya idéer och var villig att lyssna på andra. Ann-Mari kunde vara mycket bestämd och visste vad hon ville. När man lärt känna henne kunde man uppfatta henens humor och ha roliga, avkopplande stunder tillsammans med henne. Hon var mycket generös och plikttrogen och gav mycket till allt gott verk på olika sätt.

Under senare år bodde Ann-Mari på ett servicehus där hon hade ett fint hem, trivdes mycket bra och fick god vård. När Frälsningsarmén kom på besök var hon förstas glad. Nu är Ann-Maris livsvandring avslutad och hon har påbörjat en ny dimension i en annan värld. Här på jorden är en kristen aldrig riktigt hemma

därför att hon har sitt rätta hemland i himlen för evigt. I Matteusevangeliet 25:e kapitel säger Jesus: "- Väl gjort du trogna tjänare. Gå in i din herres glädje." Säkert möttes Ann-Mari av de orden när hon kom hem och fick se Jesus! Kanske stämde hon in i sången Dig, Jesus, jag älskar och evigt med fröjd ditt namn skall jag prisas i himmelens höjd. När kronan mig räckes, jag sjunger ännu: Jag aldrig dig älskat, min Jesus, som nu.

Begravningsgudstjänsten ägde rum i Gustav Adolfskyrkan i Stockholm där major Bernt Ahlström officierade.

Bernt Ahlström