

Olle Prenbo, Malmö

Publicerad 2012-09-21

En av malmökårens äldsta och trognaste soldater har efter lång tids sjukdom befordrats till härligheten 81 år gammal. Tillsammans med sin tidigare hustru Ingrid drev han konditorier i såväl Malmö som Lund och var känd som en mycket duktig yrkesman, vilket i många sammanhang var till stor glädje för Frälsningsarméns malmökår. Ingrid Prenbo avled tidigare.

Olle Prenbo var av gammal salvationistläkt sedan två generationer tillbaka och född in i Frälsningsarmén. Hans musikalitet var alldeles speciell och han var en sann musikanter, verksam i hornmusikkåren i Malmö. Ibland tog han fram dragspelet och spelade tillsammans med Malmö 1:a kårs strängmusikkår. Hemma satt han ofta vid pianot och sjöng sina favoritsånger.

Under många år var Olle en del av Frälsningsarméns sånggrupp Skånekvartetten, som evangeliserade på sin fritid i såväl södra Sverige som Norge och Danmark. En betydande insats gjorde Olle när han ansvarade för inköp av en ny flygel till malmökåren genom många fester som inbringade det kapital som behövdes. Olle satt också troget vid pianot på trivselkvällarna på kåren så länge hans hälsa stod honom bi. Under de sista åren, när Olle var fjättrad vid sin rullstol, var han en trogen gäst på onsdagarna på Kaféet och intog sin lunch vid sitt stambord.

Jordfästningen ägde rum måndagen den 6 augusti i Frälsningsarméns lokal i Malmö och leddes av major Else Andersson, som också var nära vän till familjen Prenbo. Under akten sjöngs ljusa sånger som "Här växlar det av dagar år" och "Sjung om Jesu underbara kärlek". Else Andersson belyste i griftetalet Olles gärning i Frälsningsarmén och hans betydelse för en starkt sammanhållen familj. Major Leif Andersson förgyllde med några solosånger och på Olles önskan spelade också en brassensemble ur Morendo Brass, där han varit medlem så länge han orkade. Medan musikkåren spelade "Tills vi mötas" bars kistan ut till den väntande bilen för vidare färd och släkt och vänner vinkade adjö.

Vid minnesstunden efteråt sjöng Olles son Michael och barnbarnet Gabriel några sånger som Olle tyckte mycket om. Barnbarnen Johanna och Elias talade rörande till minnet av sin morfar respektive farfar. Från Skånekvartetten framfördes en av Olles älsklingsånger "Härliga stad" och det berättades också minnen från hans tid i kvartetten. Kaptan Lily Stefansson talade om hur mycket Olle betytt både för kåren och som vän. Det blev en ljus stund, där alla med glädje mindes Olle som själv i sina aktiva år hade nära till både skämt och allvar.

Olle Prenbo sörjes närmast av barnen Annika och Michael med familjer och många kamrater och vänner.

*Tills vi mötas, tills vi mötas, Tills vi möts i himmelen,
Tills vi mötas, tills vi mötas,
Gud dig följt tills vi möts igen.*

Mari-Ann Jonsson