

## Majorerna Bertil och Birgit Wallberg

Publicerat 2013-06-24



Med några dagars mellanrum har frälsningsofficerarna Bertil och Birgit Wallberg avlidit. De närmaste är dottern Miriam och sonen Mats med familjer.

Bertil Wallberg avled den 26 april och hustrun Birgit den 15 maj 2013.

Båda var födda i Norrköping, Bertil den 26 april 1918 och Birgit den 11 juni 1923.

Birgit, född Söderstam, kom redan som barn i kontakt med Frälsningsarmén genom söndagsskolan och ungdomsgrupperna vid Norrköpings andra kår och blev i tonåren frälsningssoldat.

Bertil växte upp i Missionskyrkans miljö men när han lärde känna Birgit anslöt han sig till Frälsningsarmén. Hans intresse för musik gjorde att han lärde sig traktera bastuba och violin och kom med i horn- och strängmusikkårerna. Efter avslutad skolgång arbetade han som bagare, men snart skulle det bli andra bullar. De båda ungdomarna han nämligen känt kallelse till att bli frälsningsofficerare. De gifte sig 1942 och året därpå var de vid Frälsningsarméns krigsskola för att utbilda sig till officerare.

Efter studietiden fick de den något ovanliga graden provkapten och utsågs till ledare för kåren i Västanfors. Båda makarna hade naturlig fallenhet för det mångskiftande arbetet som frälsningsofficerare och skapade god kontakt med folket. De kompletterade varandra och arbetade metodiskt och hade god framgång vid de tio kårer de kom att bli ledare för i Sverige. En tid var de även ledare för Helsingfors första kår i Finland. Arbetsuppgifterna var många men det hindrade dem inte för att utöva det inneboende intresset för konst och litteratur. Bertil Wallberg rörde sig ofta i konstnärskretsar vilket betydde att han fick många konstverk som såldes till förmån för Frälsningsarméns verksamhet. Han utvecklade även ett stort intresse för lyrik och kunde recitera utantill de flesta av de klassiska poeterna från olika epoker.

"En vandring i poesins lustgård" var ofta rubrik för populära program vid kårerna. Vid en sådan kulturkväll i Templet i Stockholm 2006 gjorde en CD-inspelning där Bertil läste tjugofyra dikter och frälsningsarmémusiker varvade med musikinslag.

Förutom uppdrag som kårledare hade makarna administrativa uppgifter men även direkt evangeliska inom ungdomsverksamheten och i Hjälptruppen (Frälsningsarméns supportergrupper).

Under de sista åren före pensioneringen 1983 var makarna ledare för Uppsala division och Centraldivisionen. Bertil var divisionschef och Birgit ansvarade för kvinnoorganisationerna.

Kreativitet och uppfinningsrikedom präglade tjänsten och många minns Bertil som programledare vid en konsert i Templet i Stockholm till förmån för närradioverksamheten där flera kända musiker framträdde. Han hade brutit en arm några dagar tidigare, men trots smärtan klarade han konferencieruppdraget.

Bertil Wallberg var utåtriktad och skapade många kontakter med personer som ekonomiskt understödde Frälsningsarméns arbete. Även under sin sjukdomsperiod fullföljde han denna uppgift med telefonens hjälp.

Bertil Wallberg tillhörde inte de tystlåtna, att resa med honom i en tunnelbanevagn, där passagerarna som regel sitter tysta med sina mobiltelefoner, kunde vara påfrestande. Han viskade inte precis sina kommentarer.

Bertil var en trofast vän, en vänskap som började i slutet av 40-talet då vi spelade tillsammans i officerarnas stråkensemble och hornmusikkår vid kongresserna och sedan vid otaliga poesiprogram.

Birgit hade en vacklande hälsa men var trogen sina ungdomsideal hela livet.

Sven Nilsson