

Major Ingrid Rosdahl, Stockholm (Kungsholmens kår)

Publicerad 2012-12-27



Major Ingrid Rosdahl föddes i Malmö 1922. Hon arbetade i konfektionsfabrik och anslöt sig tidigt till Frälsningsarmén.

År 1951 åkte Ingrid till Frälsningsarméns krigsskola och blev provlöjtnant 1952, då hon fick order till Dövexpeditionen i Norrköping. Under 1953 arbetade Ingrid på Dövexpeditionen i Stockholm, Örebro och Umeå.

1954 kom Ingrid till expeditionen för Döva och Blinda i Göteborg och stannade i sju år. Efter ett år i Jönköping kom hon tillbaka till Göteborg 1962 för ytterligare ett år, innan det blev fyra år i Gävle.

1967 blev ordena relationsavdelningen på Högkvarteret, ungdomsavdelningen och registret för landsinsamlingen. Ingrid gick i pension 1 januari 1976 och hon var då 54 år.

Från slutet av 70-talet till år 2000 vistades Ingrid ofta hos den gamla skattmästaren i Gävle, Margit Carp och hennes syster, och hon deltog då i gävlekårens alla möten.

Det var en mycket svår upplevelse för Ingrid då hon för drygt elva år sedan blev helt blind. Men hon höll modet uppe och försökte klara sig med hjälp av hemtjänsten och av före detta diakonissan Greta Johansson.

Det sista året, då Ingrid också fyllde 90 år, blev mycket svårt för henne. Efter flera fall i sin lägenhet blev Ingrid bunden till sängen och behövde hjälp dygnet runt. De sista veckorna tillbringade hon på Södersjukhuset och på Hornstulls korttidsboende, där hon stilla somnade in den 23 november.

Begravningsgudstjänsten hölls tisdagen den 11 december i Norra kapellet. Officiant var major Ingegerd Bergman från Göteborg. Ann-Sofie Bergman sjöng två solosånger. En enkel minnesstund hölls på Solnadals värdshus.

Ingegerd Bergman