

## Lasse Ljungholm, Lidköping

*Publicerat 2012-03-13*

Lasse Ljungholm, frälsningssoldaten och musikanten, befordrades till härligheten den 7 februari i sitt hem i Lidköping.



Lasse Ljungholm föddes i Arboga den 7 mars 1928 och växte upp med tre syskon och sina föräldrar, frälsningsofficerarna, brigadör Otto och Gerda Ljungholm. Det blev många förflyttningar under ungdomsåren och Lasse fick ett intressant liv. I Norrköping tog han studentexamen 1948, mötte sin blivande hustru Sussie Wikström och bröllop ägde rum.

Lasse Ljungholm har under hela sitt liv varit en mycket aktad frälsningsarmémusikant med stort kunnande. I Norrköping var han musikledare under en tid och åren 1958-70 vice musikmästare vid sjunde kårens musikkår på söder i Stockholm och därefter kårens skattmästare under tolv år.

Från Norrköping gick flytten för makarna till USA för några års arbete och därifrån till Stockholm 7, där Lasse Ljungholm var i tjänst fram till 1990, då den sista musikresan gjordes med sjuans musikkår och då bland annat till Lidköping. Sedan gick flytten till Dala-Järna, där makarna Ljungholms inrättade sitt pensionärliv. Lasse Ljungholm hade under 30 år sitt vardagsarbete vid IBM som personal- och utbildningschef.

Till Lidköping flyttade Lasse med hustru 2006 och blev till stor glädje och välsignelse. Han blev anledning till att vi kunde starta upp vårt SeniorBrass, som han med stort kunnande och inlevelse ledde under fyra år. Jag och många med mig fick goda impulser av Lasse via hans goda tankar och positivt tänkande. Kontakterna blev många under Lidköpingsåren – det var sms, mejl och personliga möten.

Lasse hade mycket stort intresse av vår musikkår och hade ofta samtal med våra musikledare efter gudstjänsten och tillhörde även de trogna lyssnarna, då vi spelade på torget.

2008 firade Lasse sin 80-årsdag på Frälsningsarmén, dels med förmiddagsgudstjänst, då musikkåren uppvaktade genom musikmästare Mattias Hjortlinger, som överlämnade taktpinnen till Lasse. Med spänst och inlevelse dirigerade Lasse vår musikkår i en marsch – ett härligt minne för oss musikanter. Därefter inbjöd makarna Ljungholm till servering i FA-gården.

Det bör nämnas att Lasses far, brigadör Otto Ljungholm var kårledare på 20-talet i Lidköping och i modern tid kom sonen major Mikael Ljungholm att vara kårledare under åtta år för Lidköpingskåren.

Nu har vår soldat- och musikantkamrat fått sluta jordevandringen – säkert kommer denne "Herrens musikanter" glädja med sin musik i himlen.

Lasse Ljungholm efterlämnar makan Sussie samt sönerna Mikael i Skottland, Lars-Otto i Dallas och Petter i Göteborg med familjer och systemen Raket "Lilla Ljungholm" Götrich i USA samt många vänner från när och fjärran. Jag försäkrar vår omtanke och förbön för de anhöriga.

Begravningsgudstjänsten ägde rum 10 mars på Frälsningsarmén i Lidköping under stor tillslutning. Sonen, major Mikael Ljungholm höll bibeltal och delgav flera glimtar från sin fars liv. Officiant var kårledaren Inge Wahlström. Ett 30-tal musikanter från Lidköping, gamla sjuan, och Hisingskåren under ledning av Per Ohlsson och Mattias Hjortlinger, spelade som inledning, dels från marschen "Cairo Red Shield" samt "In Quiet Pastures".

Barnbarnet Kalle Ljungholm spelade kornettsolot "In the Love of Jesus" med Lars-Otto Ljungholm vid flygeln. Ida Quarfordt sjöng solo och Margaretha Johansson medverkade med musik på flygeln. Tillsammans sjöng vi "O, gränslösa frälsning" – mycket passande – jag förstår att Lasse hade med stor omsorg valt sång- och musik för högtiden. Generösa gåvor har lämnats till förmån för "Unga Musikanter".

Vid efterföljande minnesstund musicerade en ensemble ur gamla sjuan under Torgny Hansons ledning. Tina och Mattias Hjortlinger var värdar och många minnestal framfördes, samt musik och en bildkavalkad från Lasses rika liv.

Christer Anderson