

Ingegärd Andersson, Örebro

Publicerat 2012-02-13

Frälsningssoldat Ingegärd Andersson, Örebro, född 15 juli 1923 har befordrats till härligheten 4 december 2011.

Ingegärd kom till världen, som yngst i en syskonskara på fyra. På den kristna kartan var hela familjen med i en härlig alliansgemenskap. Pappa Karl Rundgren hade sina rötter i Avesta och var metodist, mamma Hanna från Smedjebacken var baptist. System Karin Rundgren tillhörde Missionsförbundet, men blev frälsningssoldat för att bli slumsyster, brodern Gunnar Rundgren har vi lärt känna som en god Guds soldat här i Örebro. Brodern Gösta blev bara 27 år innan han fick lämna livet och sina två små barn.

Åren i skolan gick lätt för Ingegärd, matematik var hennes bästa ämne, något ovanligt för en flicka. När familjen flyttade till Örebro blev Ingegärd med i scoutkåren på Frälsningsarméns 2:a kår. Där gjorde hon också sitt trosval, blev frälst och frälsningssoldat.

Avståndet mellan 1:a och 2:a kåren var inte långt och en dag blev det väldigt kort! En musikanter på "ettan" hade upptäckt den unga, vackra Ingegärd, som redan som barn påminde om en bokmärkesängel och som på äldre dagar gick stjärnmannekäng bland annat på Hemförbundet. Musikanten hette Folke Andersson och sen fanns det ingen annan, men för att få gifta sig måste Folke skriva till kungs. Ingegärd var inte fyllda 21 år. Det var myndighetsåldern på den tiden.

I samband med bröllopet flyttade Ingegärd över sitt soldatskap till 1:a kåren där Folke var musikmästare, och erkänd skicklig kompositör. Familjen Andersson begåvades med två flickor, Birgitta som blev barnmorska och Christina, undersköterska. Dom har i sin tur låtit familjeträdet växa med nya friska grenar. Birgitta och Lars Billström har barnen Sofia och Frida och 6 barnbarn. Christina och Ove Nyström har barnen Frida och Jonas.

Ingegärd var modern i sin samhällssyn. Hon tvekade inte att sätta sina barn på dagis och var mån om deras utbildning. Hennes vardagsliv präglades av arbete på försäkringskassan, där hon trivdes och hade god kontakt med sina arbetskamrater. Det har vi sett spår av i Frälsningsarméns gemenskapscenter, där dom mötts för samtal, sammanhållning och gemenskap.

Ingegärd var med vid fronten, som strängmusikant i kårens gudstjänstliv och dess olika aktiviteter. Hemförbundets möten missade hon aldrig. När FA-Senioren/RPG bildades för 20 år sedan blev hon dess kassör. Hon hann också med ett ansvar i kårens studieråd.

Ingegärds tro på Kristus var tydlig. Den bar henne utan stora ord och åthävor. Hon var lyhörd och känslig för andliga strömningar, hon ställde frågor, ville fördjupa sin kunskap och sökte svar. Så gör bara den som vandrar trons väg - som lever i en Kristusrelation.

Gertrud Bergman