

## **Ewa Wågerud, Oskarshamn**

*Publicerat 2011-10-05*

Trohet kan vara ett ord som betecknade hennes soldatskap.

Hon föddes i Högsby där hon växte upp och blev sedan soldat i femtonårsåldern. Snart flyttade hon till Oskarshamn och blev aktiv inom kåren som ungdomsledare inom juniorsoldaterna, söndagsskolan och hade gitarrlektioner för flickor. Hon poängterade att det var i den röda sidan av ungdomsarbetet som hon hade sin uppgift.

På senare år fick hon uppleva hur några barn från hennes grupper kom tillbaka in i kårarbetet genom Evaträffarna och Evasångarna.

Där det fanns en uppgift att tjäna Gud i Frälsningsarmén där fanns Ewa. Hon fanns också på plats vid de aktiviteter som hölls i kårens scoutstuga. Men tyvärr kunde inte ungdomsarbetet fortsätta trots Ewas försök.

Hon var också strängmusikant och spelade gitarr. Hon fanns på kåren och lagade mat eller ordnade för serveringar. Hon blev också en av ledarna i Hemförbundet. Även när hälsan blev sämre satt hon med i köket på kåren för att uppleva atmosfären och gemenskapen. Kommentaren då någon frågade om hennes hälsa var: "det går" eller "om det inte vore knät som krånglade." Ewa var envis och uthärdade mycket. Besöken på kåren gick inte alltid att genomföra, fler sjukdomar stötte till och till slut gick det inte längre.

Familjen var hennes andra stora glädjeämne. Prövningar kom också när Ewas och Herberts son Anders fick lämna jordelivet. Det tog de båda hårt. Men glädjen var stor när hon kunde åka till Högsby till dottern Inger och hennes familj. Se pojkarna Fredrik, Thomas och Erik växa upp, bli soldater och hornmusikanter. Det är klart, det var väl inte så roligt att se deras flytt till Stockholm och Södertälje. Men högre studier och arbeten väntade och då fick man lämna hemorten. Men Ewa och Herbert gladdes av rapporter de fick, att det gick bra för barnbarnen.

Under många år arbetade Ewa som städerska i ett par skolor i Oskarshamn. Ett arbete som blev mer än städning då hon också blev till hjälp och vägledning för elever som behövde lite extra stöd.

Många minns Ewa som en ljus och positiv människa som alltid fanns på plats i tjänst inför Herren. Det var också många som följde henne till den sista vilan. Begravningen ägde rum den 29 september.

Sven-Erik Flodén