

Eva Karlsson, Lidköping

Publicerat 2012-02-24

Soldat Eva Karlsson föddes 26 juli 1923. Hennes föräldrar var då officerare i Frälsningsarmén. I familjen fanns fem syskon till Eva.

Senare blev pappan pastor i missionsförbundet, men Eva blev frälsningssoldat i Lidköping 1941. Till Officersskolan kom hon 1944 och efter några år mötte hon Einar som hon gifte sig med 1949 i Sundsvall. I familjen föddes sedan Ann-Christine.

Av hälsoskäl fick Eva och Einar avsluta sin tjänst som officerare och bosatte sig i Uppsala, men så småningom blev Örebro deras hemvist. Under åren 1956-1983 var Eva då engagerad i örebrokåren. Hon anlätades som solist, var ansvarig för ungdomssträngmusiken och senare hemförbundssekreterare.

1983 kom makarna att flytta till Lidköping. Även i denna kår blev de mycket aktiva. Eva stod vid Einars sida som ledare för Hjälptruppen under några år. Som solist och medhjälpare i hemförbundet fann hon sin plats i kåren. I början på 90-talet blev Eva änka.

När sedan sjukdomen kom förändrades allt för Eva. Hennes möjligheter att aktivt delta i kårens arbete försvann. Men under de tio år som hon var rullstolsbunden och mer och mer förlorade sitt tal, var det inte en bitter person man besökte. Hon klagade aldrig och gav så mycket av sin starka tro och inneboende glädje till dem som kom på besök.

Nu har Eva fått lämna all sjukdom och smärta och fått gå in i staden som hon så gärna sjöng om. Hon somnade in den 15 november 2011. Vi innesluter dottern Ann-Christine i våra varma tankar och böner.

Begravningsgudstjänsten hölls på Frälsningsarmén i Lidköping. Officiant var Inge Wahlström. Musikkåren spelade och syskonbarn till Eva sjöng.

Vi minns Eva Karlsson med stor tacksamhet.

Marianne Anderson