

Elsa Lindberg, Arvidsjaur

Publicerat 2012-10-31

För en tid sedan avled min mor Elsa, född Jonsson, i en ålder av 92 år.

Hon växte upp på Björknäsudden vid Arvidsjaursjön, i ett samiskt hem, med sin mor Anna, fadern Jonas, systemen Lisa samt bröderna Erik, Henrik och Sten varav brodern Henrik är i livet. Systemen Lisa dog på dagen en vecka efter Elsa. Fadern var renskötare, men de hade även ett litet jordbruk att livnära sig på. Grundskolan, sex år, gick hon i Timmerheden.

Vid 15 års ålder blev hon frälst och invigdes till soldat i Frälsningsarmén. Hon utbildade sig till officer och arbetade på många platser i landet under flera år. Sökte sig sedan tillbaka till Arvidsjaur och var under många år ansvarig för FA-kåren i Arvidsjaur och aktiv under hela sitt liv.

Träffade Bengt Lindberg från Rismyrheden. De gifte sig och byggde hus på Sandbacken i Arvidsjaur. Elsas far Jonas bodde också där under några år.

1964 fick jag och min bror Conny vårt hem hos Elsa och Bengt, som alltid har känts tryggt och fint. Tyvärr dog Bengt 1974 i en för tidig ålder. Efter en tid började Elsa arbeta inom hemtjänsten och fortsatte med detta till hon blev pensionär.

Hon tyckte om att vistas i sommarstugan, som hon och Bengt byggt på Udden, vid barndomshemmet. Bland många av hennes intressen fanns att baka och laga mat. Man minns hennes goda middagar, som hon bjöd på så länge hon orkade. Hon gillade också att pyssla i hemmet.

Tyvärr drabbades hon av värk i leder, som var besvärande för henne. Hon fick uppleva barnbarn och barnbarnsbarn, som hon älskade och hade omtanke om. Vi inom familjen kommer att sakna henne mycket, men vi har många fina minnen att tänka tillbaka på.

Benny med familj

Källa:

<http://www.pitea-tidningen.se/familjenytt/doda/artikel.aspx?ArticleId=7141034>