

Elisabeth Riis, Templet Göteborg

Publicerad 2013-04-29

Född den 23 mars 1935 och befordrad till härligheten den 23 januari 2013.

Elisabeth föddes som den första i raden av fyra syskon. Det visade sig efter en tid att Elisabeth ärvt sin mammas handikapp. Trots de utmaningar som Elisabeth hade med sin mycket nedsatta hörsel och sin syn var hennes föräldrar måna om att hon fick en ordentlig utbildning. Föräldrarna stöttade henne och hon tog sin realexamen vilket var mycket imponerande på den tiden. Både flicka och handikappad.

En del människor upplever Gud i naturen, andra i konsten eller lyriken. Elisabeth sa gång på gång: "Jag hör sånger inom mig!" Hon ville förmedla dessa sånger till sina medmänniskor, hon ville vittna både i gudstjänster och på bussar/spårvagnar. Det var bara det att när dessa toner kom ut så lät det helt annorlunda mot det Elisabeth hörde inom sig, med sitt inre öra.

Gud gav i sin godhet Elisabeth ett rikt inre liv. I sitt hjärta hade hon en källa med ett flöde av liv.

Elisabeth fick vara till välsignelse för många även om hon var ett "trasigt instrument".

Nils Bolander skriver:

*"Trasiga redskap tar han i sin hand och arbetar med i sitt åkerland.
Plogar som ingen vill plöja med ställer han i ordning, denne mästernsmed.
Spelar en låt på en sprucken violin så att man aldrig glömmer melodin.
Blåser en revelj i ett buckligt gammalt horn som väcker dem som sover i
Törnrosalottets torn.
Dem som människor inte förstod utvalde Gud i sin redskapsbod.
Den som i världen ingenting är utväljer Gud i sin legohär."*

Begravningsgudstjänsten hölls den 5 februari 2013 på Templet i Göteborg.
Officiant major Jan Jansson tack Elisabeth för trofast vänskap!

Ing-Britt Hansson