

## **Brita Rogner, Rosersberg - Vasakåren**

*Publicerat 2012-01-10*

Vår soldatkamrat Brita Rogner, född Olofson, har befordrats till härligheten den 27 november 2011.

Brita var född den 5 januari 1926, växte upp i Kristianstad och kom tidigt i kontakt med frälsningsarmékåren där hon invigdes till frälsningssoldat. Den heliga kallelsen nådde henne och hon genomgick Frälsningsarméns Officersskola, Krigsskolan, 1946. Det var här hon träffade sin livskamrat, numera hemförlovade Per Rogner, som var kadettsergeant på skolan.

Makarna Rogner tjänade sin mästare på några av Frälsningsarméns kårer i landet, bland andra Arvidsjaur och i Skåne där de sedan bosatte sig. I familjen växte fem barn upp. År 1974 flyttade familjen till Rosersberg och makarna Rogner anslöt sig till Vasakåren i Stockholm. Brita blev här en stor tillgång och framför allt en trogen förebedjare för kåren. Omtanken om kåren och de olika verksamheterna fanns väl förankrad och hon kände verkligen för sin kår.

Hennes dagliga verksamhet ägnades i första hand familjen men också hennes kanslitjänst vid Civilförvarets huvudkontor i Rosersberg. När makarna Rogner kom till Vasakåren blev det min och min hustrus förmån att tillsammans med många andra i kåren få dela deras gästfrihet och vänskapen växte sig stark. I deras hem var alltid Bibeln och bönen i centrum. Makarna djupa och stora intresse för Israel och Guds egendomsfolk, judarna, stod i fokus vid våra samtal och förstärktes genom nyhetsbrev från Israel.

Sång och musik hörde också till gemenskapen i hemmet. Brita var en harmonisk person vars tacksamhet i livets vändningar framstod som tacksägelse och glädje. Vi hörde aldrig Brita säga något ofördelaktigt om sina medmänniskor. Glädjen och den omsorg Brita kände för sin stora familj var något över det vanliga. Hon hade alltid något gott att säga om barnen, barnbarnen och barnbarnsbarnen och hennes tacksamhet för den rikedom hon ägde i familjen var stor.

Bland sina många vänner, inte minst i Rosersberg, var hon den som förmedlade kärlek och förståelse. Det sista året bodde Brita på ett äldreboende i Sigtuna där hon kände trygghet och alltid sa -Jag har det så bra och här finns så god hjälp från personalen.

Britas svärfar, fanjunkare Josef Rogner har givit oss sången " Pilgrim, som på väg till Fadershuset" och jag vill delge texten här: "Pilgrim, som på väg till fadershuset känner tidens tvång, snart är du fri. Hör du ej av änglakören brusat? Snart ock du skall stämma in däri. Skall du få vara med, när sången brusar stark som stora vatten genom himmelens salar en gång? Skall du få vara med, när stora, vita skaran inför tronen uppstämmer sitt lov till Herren Gud? Lyss min själ, hur aftonklockan klingar med en ton långt skönare än förr. Är det sista tonen, som sig svingar över jorden, kallar själen hem? Klockors klang och aftonsolens strålar följa mig till porten av kristall. Slut är striden, och jag salig vilar, ingen längtan mer jag känna skall. Jesu blod har öppnat himlaporten. Pris ske Gud, i dag den öppen står. Om du vill, så får du gå till himlen. Skall du ändå stanna utanför?"

Begravningsgudstjänsten hölls i Norrsunda kyrka. Komminister Elsa Westberg var officiant, Peter Göthe solist och Annica Wahlberg organist. En grupp kamrater från Vasakåren hedrade Brita med sin närvaro. Vasakåren saluterar sitt vittne, och innesluter barnen med familjer i våra förböner. Vila i frid!

Bertil Rodin