

Blenda Krutmeijer, Örebro

Publicerat 2012-02-13

Frälsningssoldat Blenda Krutmeijer, Örebro, född 28 maj 1918, har befordrats till härligheten 23 november 2011.

Blenda Krutmeijer föddes som dalkulla i Hedemora. Som sjuåring flyttade hon med familjen till Karlstad. Familjen växte och de blev tre syskon Blenda, Gunnar och Märta. Blenda fick glädjas över att syskonen bildade familj och syskonbarnen kom. Själv bildade hon aldrig familj men har själv sagt: "Det är bara jag som lever ensam, men jag är varken bitter eller avundsjuk och jag tycker att jag levtt ett bra liv".

Skolan klarade hon fint och fortsatte på Karlstads högre läroverk för flickor. Blenda bar på många talanger. Hon kunde teckna, texta, måla akvareller och spela piano.

När det blev dags att söka arbete fick hon tjänst i stadens finaste juvelerarebutik. Det passade henne utmärkt och hennes konstnärliga ådra kom väl till pass, exempelvis vid skyltningen, som hon gjorde vacker och fantasifull. Hennes bemötande av kunderna måste ha varit guld värt för affärsägaren.

Nästa juvelerareaffär låg i Malmö. Där mötte Blenda Frälsningsarmén, fann sin gudstro och sitt andliga hem och engagerade sig i söndagsskolan och scoutarbetet.

Sen gick vägen till Örebro och Bjelkes juvelerarebutik. I Örebro fanns en livskraftig armékår och här utförde Blenda sin soldattjänst som kårsekreterare och trogen strängmusikant.

Hon var en tillgång för Guds rike och Frälsningsarmén med hela sitt liv. Personligen kallade jag henne alltid för "Hanna i templet" efter en biblisk kvinnogestalt, som fann sin glädje i tjänst för Gud utan att förlora kontakten med människorna runt omkring.

Den som på ett naturligt sätt vandrar med Gud blir aldrig inåtvänd och isolerad utan öppen och givande och så var det med Blenda Krutmeijer.

Blenda var en resenär i tiden! Hon "reste" genom skönlitteraturens förtrollande värld som gav inblick, utblick och insikt och delade med sig i studiecirkel och alla former av samtal. Hon reste också med glädje "genom de fagra riken på jorden" med alla typer av färdmedel, tåg, båt, buss, cykel och med vandringskorna på.

För Blenda ingick resandet i en "skön själens pilgrimsgång". Jag läste en beskrivning av en av dessa resor, så full av upplevelser, intryck, känslor och kunskap. Hon avslutar med orden: "Vägar som delar sig åt olika håll väcker min nyfikenhet, vad finns bakom nästa krök?"

Blenda! Din livsresa är slut, du är framme och nu vet du vad som väntade bakom den sista vägkröken!

"FÖR DEN SOM TROR SKALL DET SISTA UNDRET BLI STÖRRE ÄN DET FÖRSTA"
Ur Dag Hammarskjölds Vägmarken.

Gertrud Bergman