

## **Birgit Nyström, Luleå**

*Införd 2012-05-22*

"Det brister en sträng här nere då någon går hem till Gud, en dallrande ton av längtan till krona och högtidsskrud".

Så kändes det när budet nådde oss att vår kära vän och soldatkamrat Birgit Nyström kallats hem till Herren i en ålder av 90 år.

Birgit växte upp tillsammans med sina föräldrar och syskon i en by som heter Alvik, söder om Luleå. Redan vid fyra års ålder blev hon sjuk i Tbc och fick ligga i gipsvagg i långa perioder under sin barn- och ungdomstid. Det innebar att Birgit hela livet kämpade med en bräcklig kropp och hälsa, hon hade långa perioder av allvarliga sjukdomar och hon var några gånger så svårt sjuk att läkarna inte gav något hopp. Men Herren gjorde under, hon tillfrisknade och var tillbaka i livet och på kåren och hon tackade och lovade Gud för att han svarat på bön och gjort henne frisk.

Birgit kom i kontakt med Frälsningsarmén 1954. Hon bodde då i Luleå tillsammans med sina bröder och en kväll besökte hon ett frälsningsmöte. När sångarna sjöng sången "Vara där, o tänk att en gång vara där", grep något tag i Birgit. Tillsammans med en frälsningssoldat gick hon till botbänken och där mötte hon Jesus till frälsning. Birgit blev invigd till frälsningssoldat och sedan dess har Frälsningsarmén varit hennes andliga hem i hela 58 år.

Här träffade hon också sin Alvar som hon gifte sig med och tillsammans fick de under många år dela vardagens glädje och problem men också livet med Gud. Alvar avled för några år sedan.

Birgit fick inga egna barn men sin kärlek och omsorg gav hon till de barn och deras anhöriga hon mötte under sitt liv. Dagbarnet Gunnar som Birgit under förskoleåldern hade hand om blev hennes allt och Gunnar och hans familj visade stor kärlek och omsorg till Birgit och Alvar. Syskonen och deras familjer och nära vänners familjers liv och utveckling följde Birgit också med intresse och omtanke. Birgit hade ett stort hjärta och en öppen famn och hennes hem var alltid öppet för anhöriga och vänner. Hon bjöd gärna på kaffe och hembakat bröd, ibland också mat och många är de som har suttit vid hennes köksbord och fått en trevlig och gemytlig pratstund men också fått några ord med sig på livsvägen.

Birgit var en trogen frälsningssoldat och strängmusikkant och hon älskade att sjunga. Genom sina vackra solosånger, hennes positiva syn på livet, hennes trygga och glada gudstro men också bestämda åsikter gjorde henne respekterad och älskad.

Nu har Birgit lämnat nära och kära, vänner och kamrater i Frälsningsarmén. Hon har nått målet för sin livsvandring – himlen där hon önskar få se Jesus först av allt, honom som hon älskat och tjänat här på jorden och nu ska få leva med i evighet.

Den 10 april samlades släkt, vänner och soldatkamrater i Frälsningsarméns lokal i Luleå för att följa Birgit till den sista vilan. Kårledaren, major Britt-Marie Alm ledde begravningshögtiden och vigde stoftet till den sista vilan med det ljusa hoppet om att vi skall mötas på den andra stranden. Vi lyser frid över Birgits minne och omsluter Birgits nära och kära med förbön.

Britt-Marie Alm