

Bernt Yrvenstam, Landskrona

Införd 2012-09-21



Bernt Yrvenstam har avlidit, 68 år gammal. Han gick med i Frälsningsarmén och var ordförande i deras närradioförening vid malmökåren under en tid. På söndagskvällarna höll han i önskeprogrammet och fick många trogna lyssnare och vänner. Bernt Yrvenstam tyckte om att sjunga och var en god sångare.

I samband med sitt giftermål hamnade han i Landskrona 1989. Här skaffade han en kolonilott på Larviområdet och tillbringade mycket av sin tid där, han var även ordförande i koloniföreningen under flera år. Bernt Yrvenstam tyckte alltid om att vara i farten och hann med att bygga ett par stugor på området.

När Bernt Yrvenstam strax efter sin pensionering drabbades av en stor hjärnblödning ändrades hans liv drastiskt. Han kom att tillbringa resten av sitt liv i rullstol och all förflyttning skedde med hjälp av lift. Det betydde att hemvården fick komma och hjälpa till åtskilliga gånger om dagen.

Men han var ändå ute bland människor i stor utsträckning. På anhörigcentrum var han med på träffar tre gånger i veckan. Bernt Yrvenstam trivdes extra mycket när det var allsång eller musikfrågesport eftersom musiken var hans liv.

Begravningen ägde rum i Sankt Johannes kyrka i Landskrona. Major Anna Kerstin Håkansson var officiant. Gemensamt sjöngs sångerna *Min gårdag är förbi*, *Pärleporten*, *O, hur saligt att få vandra* och *Bred, dina vida vingar*. Lena Bergström sjöng sången *O, hur jag längtar se staden*, och svågern Hans Malmsten spelade *Blott en dag på kornett*. *Ljuvligt och Kärleksfullt* spelades till utgångsmusik.

MY