

## **Astrid Svensson, Oskarshamn**

Införd 2012-07-27

Astrid Svensson var till levnadsåren Oskarshamns kårs äldsta soldat. För några månader sedan fyllde hon 101 år. Hon blev soldat 1980 och de år som gått sedan dess använde Astrid på bästa sätt.

Hon var också med i Hemförbundet och så länge hon orkade fanns hon med vid alla möten och samlingar. Ett lårbensbrott för några år sedan gjorde att hon fick flytta till äldreboendet Elefanten. Där fanns hon också med när gudstjänster anordnades.

Hennes liv präglades av tjänande. Redan som ung och under sitt yrkesverksamma liv tjänade hon som hembiträde eller hemvårdarinna i många olika hem och i flera familjer. Att hon gjorde mycket mer än vad som förväntades är omvitnat. Även som pensionär ställde hon upp, bland annat för samhällets utslagna. Hon öppnade sitt hem för någon hemlös person och gav sovplats och hjälp när det behövdes.

Hennes vilja att hjälpa räckte längre än till Oskarshamn. Baptistförsamlingen anordnade läger för Tjernobyls strålskadade barn och helt självklart hjälpte Astrid till med ekonomiska bidrag. Hon hade många gåvor. Hon bakade bröd till kårens serveringar, sydde och ibland målade hon tavlor. Framför allt spred hon glädje genom sin humor. Hon hade en grundmurad bibelkunskap och alltid fanns en Bibel på soffbordet.

Vid hennes hundraårsdag läste hon den 23:e psalmen utantill. Hon var också noga med att läsa barnabönen Gud som haver vid sin aftonbön. Kåren gav henne en väggkalender med bibelord till jul och den läste hon genom flera gånger. Hon väntade inte till en ny dag och nytt bibelord.

Hon lyssnade på gudstjänsterna i tv och radio, även repriserna, och kommenterade gärna om hon tyckte det var bra eller frågade om det var något hon inte förstod. Det mest framträdande var hennes syn på offer och givande. När vi besökte henne fanns alltid ett kuvert med soldatbidrag och kvartalsoffer. Då citerade hon Malakis bok som bland annat talar om offrande och tiondegivande. Hon ville inte "stjåla från Gud".

Naturligtvis var det hennes åsikt att det var kåren som skulle ha hennes tionde.

Hela hennes liv var präglat av en levande tro på Gud. Då räcker det till andra också. Många vänner både saknar Astrid Svensson och tackar Gud för vad hon betydde för sin omgivning

Begravningsgudstjänsten hölls den 5 juni.

Sven-Erik och Ing-Britt Flodén