

## Överstelöjtnant Inger Lundin

Publicerad 2011-08-18

Överstelöjtnant Inger Lundin har den 29 juli avlidit i en ålder av 82 år. Hon föddes i Borås och tillbringade sina första år på ett barnhem. Efter några år adopterades hon och fick ett hem hos organisten i en av Metodistkyrkorna i Norrköping. Hon var nybliven änka men gav Inger ett gott hem. Långt senare lyckades Inger Lundin genom ett träget arbete finna sina biologiska föräldrar. Fadern bodde i USA och hade en ny familj. Inger sökte upp fadern i Chicago och mötte även sina halvbröder som hon senare haft god kontakt med. Modern fann hon i Skåne, dock utan framtida kontakter. Mänskligt sett var förutsättningarna ganska små för Inger Lundin men hon har med okuvlighet använt sitt liv och sina förmågor väl.



Genom skolkamrater fick hon i tonåren kontakt med Frälsningsarméns omfattande ungdomsarbete vid första kår i Norrköping och blev senare frälsningssoldat. Efter realskolan studerade hon vid Lärarseminariet i Norrköping. Under sommarloven arbetade hon vid Frälsningsarméns barninstitutioner i Danmark och Schweiz.

Under de första åren som lärare arbetade hon i Skåne och vid Frälsningsarméns skolhem, Sundsgården på Svartsjölandet utanför Stockholm. Under den tiden läste hon Hermods studentkurs och tog studentexamen som privatist vid Norra Latin i Stockholm.

Inger Lundin hade studiebegåvning och tillägnade sig flera språk, bland annat flera afrikanska. 1955-1957 studerade hon vid Frälsningsarméns internationella officersskola i London och därefter i Belgien för att diplomeras för lärartjänst i Belgiska Kongo. I Kongo engagerades Inger Lundin som lärare och rektor i Frälsningsarméns skolor. Omkring 50 000 elever undervisas i dessa skolor. 1962 arbetade FA:s Scoutförbund för att bygga en skola i Kongo. Scouterna sålde kaffeburkar och Svenska Vänskapsskolan kunde byggas i Leopoldville (nuvarande Kinshasa). Inger Lundin blev skolans första rektor. Vid 40-årsfirandet konstaterades att 30 000 elever utbildats vid skolan.

Ett annat projekt av Frälsningsarméns ungdomsverksamhet i Sverige genomfördes under 1970-talet då tjugo skolor byggdes med ungdomarnas insats och stöd från SIDA. Inger Lundin var då skolinspektör för Frälsningsarméns alla skolor i Zaire, som landet då hette. De politiska förhållandena var svåra och Inger Lundin fick lämna landet och tillbringa ett halvår i Syd Rhodesia innan hon på nytt kunde fortsätta skolverksamheten i Kongo. Inger engagerades ofta av svenska ambassaden och var närvarande där den dag då Dag Hammarskiöld lämnade landet på sin sista flygfärd.

Trots sitt omfattande arbetsprogram kunde Inger Lundin avlägga fil kand examen i Lund och teol kand i Uppsala och efter sin pensionering promoverades hon till Doctor of Ministry vid Wesley Theological Seminary i Washington DC, USA.

Efter sjutton år i Afrika återkom hon till Sverige som undervisningssekreterare vid officersskolan och utsågs därefter till generalsekreterare för Frälsningsarmén i Belgien där hon arbetade i fem år.

Så följde tjänst som studiesekreterare inom Frälsningsarmén i Sverige och rektor för officersskolan. Hennes sista tjänst före pensioneringen var som chefredaktör och litteratursekreterare. Efter pensioneringen 1995 var hon kårledare i Åmål under tolv år.

Hon fick uppdraget att skriva Frälsningsarméns missionshistoria efter år 1960 och samlade material från alla de många som verkat som missionärer. Första delen av boken med namnet Vår värld för Gud utkom 2008. Andra delen är färdigskriven men ännu inte utgiven.

Inger Lundin var en mångbegåvad internationalist med stor kontaktyta. Hon är ett bevis på att svårigheter kan övervinnas med okuvlig energi. I Sverige har hon undervisat många blivande officerare och hennes ledare och artiklar i Stridsropet har påverkat många.

Begravningsgudstjänsten ägde rum i Templet den 18 augusti med Inger Lundins ungdomskamrat kommandör Ingrid Lindberg som officiant. Programmet hade Inger Lundin själv utformat och var präglad av den sång och musik som hon älskade.

Sven Nilsson