

Musikmästare Nils-Erik Willén, Sundbyberg

Publicerat 2011-05-16

Nils-Erik var född 1925 i Sundbyberg och flyttade till sitt himmelska hem den 9 mars 2011. Föräldrarna, Ester och Otto Willén, var båda aktiva i Sundbybergskåren. Och där mötte Nisse också Marianne i unga år. De fick ett långt liv tillsammans och i hemmet växte sönerna Lasse och Bosse upp.

Sången och musiken var viktig för Nisse. Han spelade i 7:ans musikkår. Efter att ha bott några år i Kumla, kom Nisse och Marianne tillbaka till Stockholm och bosatte sig i Stuvsta. För några år sedan flyttade de åter till Sundbyberg. Båda deltog aktivt i kårens arbete i Sundbyberg där Nisse bl.a. var musikmästare och Marianne en av musikanterna.

Men det var inte endast hornmusiken som engagerade Nisse. Han fanns vid pianot när sångarna sjöng och under flera år arrangerade han en påskrapsodi med sånger, textläsningar, musik till orgel, piano och blåsinstrument. Detta var mycket uppskattat. När musikkåren i Sundbyberg decimerades något och det inte alltid fanns fyra stämmor, arrangerade Nisse om det till 3-stämmigt.

Nisse var en visionär. Han såg framåt och var engagerad i samtal kring hur kåren skulle kunna utvecklas och hur man skulle kunna nå ut med budskapet. Den lilla musikkåren spelade regelbundet på olika platser i Sundbyberg. Nisse ägde visionen om att kunna bygga om kårens lokal och under många år fanns dessa planer. Han var kunnig och pådrivande och hans tankar har nu förverkligats.

Förra sommaren drabbades han av sjukdom som han inte hämtade sig ifrån. Han längtade till invigningen och hade sagt till Marianne: "Du kör mig väl i rullstolen så kan jag sitta och spela på eufoniet om du bär noterna och instrumentet." Så blev det nu inte. Han fick inte se den nya lokalen, men har i stället kommit till det himmelska hemmet där han kanske spelar eufonium och prisar Herren.

Begravningsgudstjänsten ägde rum den 22 mars i Lötsjökapellet med förre kårledaren major Rolf Karlsson som officiant. Musiken bestod av en kvintett ur Söderkårens musikkår och Ingegärd Rilke-Tingberg spelade orgel. Minnesstunden hölls i Gröna Stugan där flera talade och påminde om Nisses rika liv. Många gåvor lämnades till kårens inventariefond.