

## **Major Ulla Pettersson, Linköping**

*Publicerat 2011-09-06*

Återigen har en av våra kamrater lämnat oss. Major Ulla Pettersson somnade stilla in den 29 juli 2011.

Ulla föddes den 2 oktober 1931. Hon kom i unga år i kontakt med Frälsningsarmén. Under sin tid som kårkadett väcktes kallelsen till heltidstjänst för Gud fram. Ulla utbildades till frälsningsofficer och arbetade sedan på olika kårer och platser. Efter några år kom hon av familjeskäl tillbaka till Linköping och var kårens ledare under en tid. Hon fick också göra tjänst i kårens sociala öppenvårdsarbete.

Ulla fick vara till stor glädje och hjälp för sin familj. Också många andra fick Ulla ge värme och omtänksamhet. De senaste åren har krafternas avtagit alltmer och många gånger har Ulla uttryckt sin längtan efter att få flytta till det himmelska hemmet. Tron på Gud bar Ulla hela livet och i tro somnade hon in.

Begravningsgudstjänsten ägde rum i Rystad kyrka den 26 augusti. Officiant var major Per-Olof Larsson.

Vi lyser frid över Ulla och bevarar henne i ljust minne. Samtidigt sänder vi varma tankar till Ullas närmaste, systemen Anita och syskonbarnen med familjer.

Solveig Göransson

---

*Publicerad 2011-08-31*

En stridskamrat har lämnat jordelivet och befordrats till härligheten. Major Ulla Pettersson har alltid betytt mycket för mig. Redan när jag som sjuåring blev juniorsoldat på Frälsningsarmén i Linköping fanns Ulla där och hon sa ofta "Nu kommer min pojke". Det var inte svårt att vara Ullas pojke med tanke på den värme och kärlek som hon alltid visade.

När jag var tillräckligt gammal för att bli stor soldat var det Ulla som invigde mig till frälsningssoldat under Frälsningsarméns fana. Många minnen kommer från årskongresser, soldatundervisning och andra tillfällen vi fick dela tillsammans.

Under de senaste åren när Ulla drabbades av sjukdom och inte, lika ofta som förr, kunde komma till Frälsningsarmén fanns hon i mina dagliga böner. Varje gång vi möttes blev återseendets glädje stor.

Jag är tacksam över att Ulla fostrat mig in i Frälsningsarmén och lett mig framåt i livet. Tacksamheten blir än större då jag vet att vi en dag kommer återförenas i en stad ovan molnen.

Andreas Greén