

## **Major Per-Erik Nordlöf, Malmö**

*Publicerat 2011-05-23*

Frälsningsofficeren, major Per-Erik Nordlöf, befordrades efter ett långt liv till Härligheten den 2 april 2011.

Per-Erik föddes den 5 maj 1922 på Hemsön utanför Härnösand, äldst i en syskonskara som kom att uppgå till 13 barn. Han hade många olika arbeten i ungdomen, men kom sedan till Krigsskolan från Stockholm 9 år 1950, tillsammans med makan Birgit.



Makarna Nordlöf kom sedan att tjänstgöra på olika kårer, från Sundsvall i norr till Trelleborg i söder, förutom dessa även bl. a i Höganäs, Karlstad, Halmstad, Helsingborg och Stockholm 3. Det sista förordnandet gällde kåren i Lund. Per-Erik var också under en period ungdomssekreterare i Skåne division. Fem barn föddes i familjen.

Utmärkande för Per-Erik Nordlöf var dels hans flit och hans lättsamma sätt. Han tyckte om att arbeta praktiskt, och hjälpte gärna andra människor med sådant arbete. Även om han tyckte mycket om att arbeta bland barn och ungdomar, kändes ibland timmarna med stillasittande vid skrivbordet långa under tiden som ungdomssekreterare.

Per-Erik var en evangelist. Med sitt dragspel och glada, lättsjungna körer fick han tillfälle att vittna om den Herre och Mästare som han gett sitt liv åt.

Hälsan var inte alltid den bästa, inte minst de sista åren var prövosamma, men Per-Erik var trygg i sin tro.

Begravningsgudstjänsten i Trons kapell, Limhamn, där kapten Thomas Landerholm var officiant, blev en högtid präglad av hopp. Sonen Per-Olof Nordlöf spelade ett kornettsolo, Lena Bergström samt strängmusikanter från Malmö och Limhamn sjöng. Minnesstunden på kåren i Limhamn var i Per-Eriks anda, med mycket sång och musik. Bland annat sjöngs en av Per-Eriks favoritköror: "Om dagen är dystert och kulen, solen kommer igen".

Även om Per-Eriks begravningsdag var solig fanns saknadens moln på himlen.  
Men Birgit, barnen och alla hans övriga anhöriga och vänner får leva vidare i tron  
på det som Per Erik nu har fått erfara: Solen kommer igen.

Vi minns en trogen kämpe, och ser fram mot ett återseende.

TL